

- ✦ Aalten
- ✦ Beltrum
- ✦ Bredevoort
- ✦ Eibergen
- ✦ Groenlo
- ✦ Harreveld
- ✦ Lichtenvoorde
- ✦ Lievelede
- ✦ Mariëvelde
- ✦ Meddo
- ✦ Neede
- ✦ Rekken
- ✦ Rietmolen
- ✦ Vragender
- ✦ Winterswijk
- ✦ Zieuwent

Tijdcollectes
Anderen helpen via Present

Jongerenreis Italië

Pinksteren en Vormsel
De stille kracht die ons leven raakt

Van Droom tot Uitzichtplatform

Onderscheidingen Beltrum
5 keer de Willibrordonderscheiding in Beltrum



Van de redactie

Met Hemelvaart in het zicht verschijnt deze nieuwe editie van ons parochieblad, de Verbinding. Het is een tijd van vreugde van de verrezen Heer, een tijd waarin de heilige Geest centraal staat, die een gids mag zijn in ons leven.

Het zal u niet verbazen dat er in deze editie daarom extra aandacht wordt gegeven aan de heilige Geest, en hoe de Geest werkt in ons leven. Zo vindt u op bladzijde 3 een stuk van Carla Roetgerink namens het pastoraal team over geraakt en geroepen worden door Christus. Even verderop in het blad (blz. 6) kunt u lezen over de aanwezigheid van de heilige geest in ons leven geschreven door pastoor De Jong.

Zoals de heilige geest ons beweegt, beweegt ook de kerk. Er gebeurt veel in en rondom de parochie. Er worden in deze editie daarom twee vrijwilligers uitgelicht (blz. 8), Harold Overkamp en Fried te Brake die als kerken- en toerengidsen ervoor zorgen dat mensen (bijna) 365 dagen in het jaar rondleidingen kunnen krijgen in de Calixtus basiliek.

Verder leest u op bladzijde 10 over de realisatie van het uitzichtplatform in de Filipijnen (Dinadiawan) vernoemd naar de heili-

gen Paulus en Ludger (blz. 10).

Niet te vergeten is de maand mei die in het bijzonder is toegewijd aan Maria, als moeder van het leven. Deze lentemaand staat voor ons symbool voor nieuw leven, bloei en vruchtbaarheid. Pastoor De Jong schrijft hierover op bladzijde 11.

Op 12 en 13 maart was de conferentie missionaire parochie waarbij Els Tolsma, Harry Verwij en Ian van der Wielen aanwezig waren, zij delen hun ervaring daar (blz. 12). Ook heeft de Jeugd zoals altijd hun vaste bijdrage aan het parochieblad waar u over kunt lezen op bladzijde 14.

Achterin het blad na de het overzicht van de vieringen zijn de nieuwsberichten te vinden van de verschillende locaties in onze parochie.

Als nieuw lid van de redactie wens ik u namens de redactie veel leesplezier en zijn we dankbaar voor de vele mooie bijdrages die geleverd zijn aan deze editie van het blad. Uit Galaten 5:22:

"de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid."

namens de redactie, Jesse Rutgers



bron: vecteezy.com

Redactie blad

Luuk Kouijzer, coördinator
E: redactie@paulus-ludger.nl
Pastoor H. de Jong
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek
Oliver Heming
Jesse Rutgers

Redactie nieuwsbrief

Gerard Bartels, coördinator
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
Berry Brockötter
Vincent Stapelbroek

Beheer website

Luuk Kouijzer, coördinator
E: webmaster@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels
Vincent Stapelbroek

Internet

www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger
instagram.com/paulusludgerparochie

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 6 juli. De uiterste inleverdatum voor kopij is 19 juni. Het volgende nummer omvat de periode 13 juli tot en met 27 september.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de bezorging van de Verbinding? Wilt u het parochieblad ontvangen? Neem contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Vrijwilligers uit de parochie aan de slag voor de tijdcollecte via Present (zie pag. 4 en 5)

PASTORALE NOODWACHT:

T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum

H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 06 - 33 33 96 88

E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793

C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Ondersteuning pastorale team

S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl

Parochiebestuur

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Henny Kok, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Begraafplaatsen : vacature
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Lies Reijerink-Berends, geloofsgemeenschappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Henk Bos, onroerend goed
E: onroerendgoed@paulus-ludger.nl
Marjo Stapelbroek-van de Vorle, alg. lid
E: m.stapelbroek@paulus-ludger.nl

Ondersteuning parochiebestuur

Marc Hummelink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Bisschop Dave fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Bisschop Dave

Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL 32 RABO 0336 1608 36
E: info@pci-paulus-ludger.nl
www.pci-paulus-ludger.nl

Vertrouwenspersoon

Hans Goorhuis, 06-2293 0809
E: hansgoorhuis@gmail.com

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op <https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406>.

Geraakt en geroepen door Christus



Deze mooie hymne van het jubeljaar 2025 houd ik graag nog even aan ... vlam van liefde, hoop die ons doet leven... veilig voortgaan aan Uw hand. Ook in 2026 en in onze kere tijden.

Misschien hebt u het al gehoord of gemerkt: er is een significante groei van het aantal nieuwe katholieken in Nederland, in het Aartsbisdom en ja! ook in onze parochie. Hoewel we een plattelandsparochie in de Oost-Achterhoek zijn en de groei meestal in de grote steden plaatsvindt waar studenten zijn, mogen ook wij ons verheugen omdat er jonge mensen de weg naar de parochie en het christelijk leven vinden.

Pastorale Beleidsplan

De titel van ons nieuwe pastorale beleidsplan 2026 -2029 luidt 'geraakt en geroepen door Christus' en verwijst naar de centrale gedachte dat we "geraakt en geroepen zijn door Christus" en dat dit ook tevens een opdracht is aan ieder van ons.

De opdracht van Jezus aan zijn apostelen, woorden uit het Matteüs evangelie 28,19-20 "Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest", is de opdracht die Jezus geeft aan zijn leerlingen vlak na Pasen. Deze woorden zijn een krachtige steun en Blijde Boodschap voor gelovigen, ook na Hemelvaart, over Gods constante aanwezigheid in ieders bestaan. "Ga de wereld in en help mensen om Mij te leren kennen".

Geraakt en geroepen door Christus

'Geraakt' zijn betekent dat we innerlijk bewogen zijn, gefascineerd zijn. 'Geroepen' verwijst naar de actieve opdracht om mensen mee te nemen, te inspireren, te onderwijzen en tot leerlingen te maken. Met het accent hierop zijn we genoodzaakt om dingen anders te gaan organiseren, zodat we een pastorale toekomst kunnen garanderen in de parochie. Dit maakt dat we zoeken naar nieuwe vormen met dezelfde inhoud. We werken aan een toekomst met vrijwilligers, geraakt vanuit één Geest met veel verschillende gaven, de titel van het actuele bestuurlijke beleidsplan. Voor de pastorale toekomst

stellen we drie woorden centraal: kwaliteit, veelzijdigheid en een uitnodigende en gastvrije kerk te zijn. Dat geldt voor alle deelvlakken: in de liturgie (vieren), de diaconie (zorg voor elkaar en anderen) als ook voor de catechese.

Essentieel voor de toekomst

Catechese als geloofsgesprek of geloofsverdiepingscursus of andersoortige themabijeenkomst is essentieel voor de toekomst van de kerk en de opbouw van onze geloofs-gemeenschappen. Daarbij zijn alle parochianen betrokken. Catechese is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van ouders mag worden verwacht, dat geloofsgesprekken hun warme belangstelling hebben. Parochianen kunnen elkaar ondersteunen en helpen in hun persoonlijke vragen en antwoorden. Meeleven met de geloofsverdieping in de parochie komt ook tot uitdrukking in het persoonlijk gebed en de voorbeden in de vieringen.

Het is en blijft het werk van de Heilige Geest die harten kan openen en vernieuwen

Catechetten, priesters en pastoraal werkers beschikken niet over de sleutel die past op het hart van kinderen of oudere mensen. Dat is en blijft het werk van de Heilige Geest die harten kan openen en vernieuwen. We stellen ons wel tot taak om mensen uit te rusten met een verdedigbaar geloof. Hen niet alleen te leren wát ze mogen geloven, maar meer wáárom ze geloven? Hoe je kunt antwoorden wanneer je geloof ter discussie wordt gesteld. Hoe je onderbouwde antwoorden kunt formuleren. In geloofsgesprekken proberen we om moeilijke levensvragen te beantwoorden met logische argumenten.

Geloofsgeheim dat we elke eucharistie uitspreken

Kinderen vinden het geweldig om raadsels-/mysteries/geheimen van geloof te ontrafelen. bv. God schiep alles uit het niets. Wat laat de schepping ons zien? Gods kracht en creativiteit. God schiep niet alleen alles wat we nodig hebben, maar ook alles waarvan Hij wist dat we het zouden liefhebben. Hij kende ons al voordat Hij ons schiep. God had allemaal dezelfde mensen kunnen maken. Maar dat deed Hij niet. Iedere mens is uniek met een diepe bedoeling en uit liefde geschapen. Of de verhalen waaruit de zorg en trouw van God aan mensen eindelijk groot is. God houdt altijd zijn Beloften, toen en nu. Vertrouwen loont. Gods timing is perfect. Catechese oftewel geloofsgesprekken in dialoog, worden door de kerk beschouwd en



door ons van harte ondersteunt, als een fundamenteel onderdeel van het geloofsleven, gericht op het leren kennen van God, Jezus Christus en de Bijbel. Het is meer dan alleen kennisoverdracht; het is geloofsvorming, inwijding in het christelijk leven en toerusting voor het dagelijks leven. Catechese is bedoeld voor alle leeftijden en iedere levensfase om de kennis van God en de Bijbel te vergroten, niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart.

Het helpt zoekende mensen te begrijpen wat het christelijk geloof betekent voor hun dagelijks leven. Jezus Christus staat centraal als Zoon van God en mens zoals wij, Zich alleen onderscheidend in de zonde.

Verskillende vormen

We kennen de volwassenencatechese: voorbereiding op de sacramenten (Doopsel, Vormsel, Eucharistie) en toetreding tot de RK Kerk. We kennen de catechese als voorbereiding voor de ouders op de kinderdoop of de voorbereiding van basisschoolkinderen voor het ontvangen van hun eerste communie of hun vormsel. Ook kennen we andere vormen van geloofsgesprekken en geloofsverdieping. De maandelijkse avonden met een thema vanuit Ontmoeting & Inspiratie of de jaarlijkse cursus Kunst & Inspiratie. Preken of podcast inspireren ons en daarover spreken we. Geloof biedt houvast in onzekere tijden. De Geest werkt altijd en kent eigen wegen.

We wensen u tijd vol inspiratie toe: de Geest van God! Adem van leven. Geest van God, adem van vuur, Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons.

*Vanuit het pastoraal team
C. Roetgerink, pastoraal werker*

Samen Kerk in de Oost-Achterhoek Waar geloof leeft en verbindt

Het parochiebestuur organiseert ieder jaar samen met het pastores-team twee gezamenlijke bijeenkomsten met alle beheercommissies van onze geloofsgemeenschappen.

Het eerste overleg heeft in april plaatsgevonden en op de agenda stond onder andere het vrijwilligersbeleid en de terugblik op de fusie van onze parochie.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een parochie. Van liturgie en koorzang tot onderhoud. Een parochie is meer dan een gebouw; het is een gemeenschap van mensen met elkaar en zorgen voor ontmoeting en betrokkenheid. Vrijwilligers houden een parochie levend én sociaal verbonden.

Vrijwilligersbeleid is eigenlijk beleid rond eenieder, die deel wil uitmaken van een geloofsgemeenschap en die zich er actief voor wil inzetten. De gemeenschap waar, hij/zij zich voor inzet, daar maakt hij/zij zelf ook deel van uit. Het is ook zijn of háár geloofsgemeenschap.

De activiteiten zijn onder te verdelen in:

Pastorale, bestuurlijke en facilitaire activiteiten.

De eindverantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleid ligt voor wat betreft pastorale taken bij het pastorale team. De eindverantwoordelijkheid voor het overige vrijwilligerswerk valt onder het parochiebestuur met een gedelegeerde verantwoordelijkheid naar de beheercommissies.

Omdat onze vrijwilligers zich vaak met veel tijd en energie inzetten voor het vrijwilligerswerk, waardeert het parochiebestuur ze ook enorm. Wanneer je als vrijwilliger je gewaardeerd voelt, blijf je ook gemotiveerd.

Terugblik op de fusie van onze parochie

In januari 2021 is de samenvoeging van de H. Ludger parochie en de H. Paulus parochie beschreven en de ontstane parochie draagt de naam: Rooms Katholieke parochie HH. Paulus en Ludger. Dit is inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden.

Wat heeft deze samenvoeging ons allen gebracht?

Het is goed om deze vraag na vijf jaar te stellen en ook het parochiebestuur heeft uiteraard deze vraag beantwoord.

- Een fusie hoeft geen verlies te zijn. Het kan juist nieuwe energie, samen werking en groei brengen, op praktisch, financieel én spiritueel vlak.
- Vijf jaar na de start kun je hier al de vruchten van zien: grotere betrokkenheid, betere organisatie en communicatie.
- De gemeenschappen zijn te klein om zelfstandig te kunnen draaien, zowel financieel als organisatie/draagkracht.
- De samenleving wordt complexer en kerk ook. Denk hierbij aan financiën, wet en regelgeving. Niet elke locatie heeft al die kennis. Na de fusie kun je uit een vijver van 16 locaties vissen.
- Collectief alles regelen kost relatief minder tijd en geld, van beide is immers gebrek. Ook denkende aan gezamenlijke inkoop en overige schaalvoordelen.
- Het delen van ervaringen en talenten versterkt de onderlinge band.
- De financiële middelen kunnen gebundeld worden.
- Een vergrote groep van vrijwilligers zorgt voor meer handen voor pastorale en organisatorische taken.
- Eén goed werkend parochie secretariaat is natuurlijk ook een zeer groot voordeel.
- Door het sluiten van enkele kerken, maar wel behoud van de geloofsgemeenschappen zijn er nieuwe initiatieven ontstaan.
- Door de fusie is er meer verbondenheid met de locaties van de parochie, denkende aan de Ankervieringen en de projectkoren.
- Een prettig leesbaar en verbindend parochieblad en een goed verzorgde maandelijkse nieuwsbrief.

Ongetwijfeld zult u ook bovenstaand lijstje kunnen aanvullen met uw eigen ervaringen van de fusie van de afgelopen jaren.

Laten we samen proberen de komende jaren deze lijst met positieve en opbouwende ervaringen uit te breiden.

Namens het parochiebestuur wens ik iedereen een mooie ontspannen zomertijd toe.

Jos Rosendaal, vicevoorzitter

Tijdcollectes via Present



lezen regelmatig dat een dader wordt veroordeeld tot een werkstraf van ... uur of ... dagen vervangende hechtenis. De regel daarbij is: voor iedere twee uren werkstraf geldt één dag vervangende hechtenis. Tijd is kostbaar. Voor iedereen. Want het is een beperkte bron die ongemerkt verstrijkt, waardoor bewuste besteding aan belangrijke zaken essentieel is. In tegenstelling tot geld, is verloren tijd voorgoed weg.

Toen de werkgroep 'Diaconie in de parochie' in samenwerking met Stichting Present een "tijdcollecte" aankondigde, leek dat iets heel bijzonders. Eigenlijk gaat het gewoon om vrijwilligerswerk, maar wel éénmalig. Twaalf parochianen reageerden op deze uitnodiging en kwamen op zaterdag 18 april in actie bij drie verschillende projecten.



De bekendste tijdcollecte van Nederland is ongetwijfeld NLDoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Op twee dagen in het jaar kunnen bij allerlei verenigingen en stichtingen klussen worden gedaan.

De werkgroep 'Diaconie in de parochie' heeft een andere expert in tijdcollectes ingeschakeld, namelijk Present.

Stichting Present wil de brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Het begint bij een groep (uit een kerk of bedrijf, een vriendengroep, een gezin, etc.) die zich meldt bij Present en een presentatie krijgt van de plaatselijke Present-coördinator. De groep kan aangeven wat zij wil doen en er wordt een datum voor het project vastgesteld. De coördinator van Present zoekt een geschikt project bij een plaatselijke zorg- en welzijnsorganisatie waarmee wordt samengewerkt. Eerst wordt tijdens een locatiebezoek met de hulpontvanger(s), zijn/haar hulpverlener, de coördinator van Present en een vrijwilliger uit de groep het project voorbereid. Op de afgesproken datum wordt het project volgens planning uitgevoerd. Present begeleidt de vrijwilligers, de zorg- en welzijnsorganisatie begeleidt de hulpontvanger(s). Na afloop is er terugkoppeling met alle betrokken partijen.

Present is landelijk actief in 113 gemeenten. Present Achterhoek heeft als werkgebied Aalten-Dinxperlo, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk. In de gemeente Berkelland is Present (nog) niet actief.

Present verzorgt zowel praktische projecten als sociale projecten. Bij praktische projecten gaat het om projecten achter de voordeur bij mensen die onvoldoende geld, netwerk en/of een slechte gezondheid hebben. Zij hebben hulp nodig bij bijvoorbeeld het opknappen van een verwilderde tuin, het schilderen en sausen in een woning, het opknappen van een kinderkamer, het opruimen en schoonmaken van een woning waar in de loop van de tijd veel te veel spullen zijn verzameld, verhuizen, instapklaar maken van woningen voor statushouders, enzovoort. Sociale projecten zijn activiteiten met ouderen, mensen met een verstandelijke beperking

of een andere kwetsbare doelgroep, gericht op het sociale contact. Bewoners wordt gedurende een aantal uren een-op-een aandacht gegeven, bijvoorbeeld door met ze naar buiten te gaan of een spelletje te doen.

In 2025 heeft Present Achterhoek 408 projecten georganiseerd (281 praktisch, 127 sociaal). Hieraan hebben 1682 vrijwilligers meegewerkt die samen 7171 uur hebben besteed.

Naast eenmalige groepen die via Present vrijwillig aan de slag gaan, heeft Present ook flexvrijwilligers om projecten uit te voeren. Een flexvrijwilliger wil vaker ingezet worden en bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en met welk project hij/zij samen met andere flexvrijwilligers meedoet. Present Achterhoek heeft bijna 100 flexvrijwilligers.

Present heeft in samenspraak met de werkgroep 'Diaconie in de parochie' drie projecten georganiseerd. In Winterswijk werd 's ochtends een achtertuin opgeknapt. In Groenlo kregen een voor- en achtertuin een goede opknabbeurt. In Aalten zijn 's middags samen met de bewoners van Estinea (Hogestraat) leuke activiteiten georganiseerd.

Elk project werd begeleid door een projectcoördinator van Present. Elke deelnemer ontving van tevoren een projectbeschrijving met alle relevante gegevens. Present zorgde ook voor alle benodigde materialen, variërend van werkhandschoenen tot aanhanger. Eigen gereedschap meebrengen was niet nodig. Present had zelfs geregeld dat het groenafval kosteloos gestort kon worden bij Rouwmaat.

Present verzorgt regelmatig projecten voor bedrijven die invulling willen geven aan hun MVO-opdracht (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ook studenten, families en vriendengroepen weten Present steeds vaker te vinden. Heel begrijpelijk, want natuurlijk zijn er allerlei mogelijkheden om met een groep een leuke ochtend, middag of dag te organiseren met sport, spel en ontspanning, maar door dit samen met Present te doen, maak je ook nog andere mensen gelukkig. De deelnemers aan de tijdcollecte op 18 april keerden allemaal met een zeer voldaan gevoel weer huiswaarts. Een ervaring rijker.

Tekst: Gerard Bartels

Foto's: PR Present
stichtingpresent.nl





In het drukke ritme van ons dagelijks leven kan het moeilijk zijn om stil te staan bij wat ons ten diepste draagt. We worden opgeslokt door verplichtingen, zorgen en verwachtingen. Juist in die drukte klinkt de uitnodiging om ruimte te maken voor bezinning: waar is de Heilige Geest aanwezig in ons leven?

Van buitenaf en innerlijk

Vaak denken we bij de Heilige Geest aan iets groots en indrukwekkends, zoals bij Pinksteren, waar vuur en stormwind de leerlingen vervulden met moed. Ze waren bang, onzeker en verward. Ze hadden zich afgesloten. Maar toen de Heilige Geest kwam, werden ze vervuld van moed en vreugde. Ze gingen de straat op en de wereld in om het goede nieuws bekend te maken. Jezus leeft. Hij is met ons.

Het moet een overweldigende ervaring zijn geweest. Maar de Heilige Geest werkt ook en meestal op een andere manier: stil, zacht

en bijna onopvallend. Niet als een overweldigende kracht van buitenaf, maar als een innerlijke beweging die ons hart raakt.

De Heilige Geest wordt in de Schrift een Trooster genoemd. In het Evangelie van Johannes lezen we dat de Heilige Geest ons zal bijstaan, ons alles zal leren en ons zal herinneren aan wat Jezus ons heeft gezegd en voorgeleefd (14, 26). Dat betekent dat we nooit alleen staan. Ook in momenten van twijfel, verdriet of onzekerheid is er een aanwezigheid die ons draagt, al voelen we die niet altijd direct.

Tekst: Pastoor H.A.M. de Jong



De stille kracht die ons leven raakt

Leven vanuit de Geest

Die aanwezigheid wordt zichtbaar in kleine dingen. In een woord van bemoediging dat precies op het juiste moment komt. In de kracht om te vergeven waar dat onmogelijk leek. In de rust die ons ineens overvalt te midden van onrust. Dit zijn geen toevalligheden, maar tekenen van de Heilige Geest die in ons werkt.

De apostel Paulus noemt de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en trouw, zoals we lezen in de Brief aan de Galaten (5, 22). Deze vruchten groeien niet vanzelf. Ze vragen om openheid. De Geest dringt zich niet op, maar nodigt ons uit en vraagt om een bereid hart.

Daarom is stilte zo belangrijk. In de stilte kunnen we luisteren naar wat er in ons leeft. We kunnen onderscheiden wat ons dichter bij God brengt en wat ons van Hem verwijderd. Misschien is het geen stem die we letterlijk horen, maar eerder een zachte aandrang, een intuïtie van wat goed en waar is.

Leven vanuit de Geest betekent niet dat alles gemakkelijk wordt. Integendeel, het vraagt moed. Moed om te kiezen voor liefde waar haat heerst. Moed om hoopvol te blijven waar wanhoop dreigt. Moed om trouw te blijven aan wat goed is, ook als dat veel tegenwerking oplevert.



Kracht door de sacramenten

De Heilige Geest is geen verre werkelijkheid maar een levende kracht in ons midden. Hij verbindt mensen, geeft richting en vernieuwt het leven. Misschien is het grootste wonder niet dat de Geest in vuur en vlam verschijnt, maar dat Hij in stilte harten verandert. Mogen wij openstaan voor die stille kracht die ons leidt. En mogen wij, door de werking van de Heilige Geest, zelf dragers worden of blijven van licht en hoop voor anderen. Net als de leerlingen van Jezus worden wij toe-



gerust met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is werkzaam in de viering van de zeven sacramenten van de Kerk. Door eucharistie, doop, vormsel, biecht, ziekenzalving, huwelijk en wijding ontvangen gelovigen kracht, troost en leiding in elk facet van hun leven. Elk sacrament is een bron van die verbondenheid: we worden herinnerd dat we deel zijn van een groter geheel, gedragen door Gods liefde.

Het is nooit te laat!

In het sacrament van het vormsel wordt door de zalving met het chrisma de kracht van de Heilige Geest expliciet over een mens afgeroepen. Het vormsel is de bevestiging en voltooiing van het doopsel en maakt de gelovige tot een volledig lid van de Kerk. Wie gevormd wordt, ontvangt op een bewuste wijze, via de zalving "het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods". Het is dus een moment waarop ie-

mand zelf "ja" zegt tegen het geloof waarin men meestal als kind is gedoopt. Het vormsel vormt zo een belangrijk moment waarop de gevormde bewust kiest voor het geloof en de kracht ontvangt om daarnaar te leven.

In de meeste parochies, waaronder de onze, ligt de gebruikelijke leeftijd om het vormsel te ontvangen rond de tienerleeftijd. We zien echter steeds vaker dat mensen als kind nog wel de eerste heilige communie hebben ontvangen, maar niet meer het vormsel. Dit komt

soms naar voren als mensen gaan trouwen. Ook speelt het bij mensen voor wie het geloof een nieuwe betekenis heeft gekregen, waardoor zij meer kerkelijk praktiserend zijn geworden.

Heeft u het sacrament van het vormsel (nog) niet ontvangen? Geen nood.

Je kunt het vormsel ook op latere leeftijd ontvangen. Het is nooit te laat! Meld u aan bij het parochiesecretariaat of spreek een van de pastores er gerust over aan.

Het sacrament is té waardevol om zomaar aan je voorbij te laten gaan. De Heer leeft en wil graag in, dóór en mét ons werken. Zijn Heilige Geest is de stille kracht die ons leven raakt.

Gebed

*Heilige Geest,
fluister zacht in mij,
en wees tegelijk mijn kracht.
In stilte draagt U mij,
in zwakte maakt U mij sterk.
Blijf bij mij,
stil, maar onwankelbaar.
Amen.*



Op een mooie maandagmiddag in maart fiets ik naar Groenlo. Deze middag heb ik een gesprek met Harold Overkamp en Fried te Brake. Zij zullen mij deze middag het een en ander vertellen over het vrijwilligerswerk van de kerk- en torengidsen. Met een beetje geluk mag ik de toren ook nog beklimmen, denk ik bij mezelf. Wanneer ik de fiets bij de Calixtusbasiliek parkeer, zie ik dat Fried me al op staat te wachten onder de toren. Even later arriveert ook Harold. We gaan meteen naar de Calixtuszaal, want er is een boel te bespreken.

Even voorstellen

Fried (77 jaar) was tot voor kort de voorzitter van de Kerk- en Torengidsen Calixtus Basiliek. Hij is al sinds 1998 betrokken bij deze groep vrijwilligers. Hij is gids, maar hij houdt zich nog met veel meer zaken bezig. Dat wordt me al snel duidelijk. En hij blijkt veel over de basiliek en de toren te weten. ('Hij is een wandelende encyclopedie', zegt collega Harold.)

'Mensen kunnen (bijna) 365 dagen per jaar een rondleiding krijgen in de toren.' Dat gebeurt vaak op aanvraag. Fried coördineert de aanvragen voor groepen. Het is voor groepen dus mogelijk om de toren en de kerk te bezichtigen buiten de reguliere tijden. De basiliek en de toren spelen al een leven lang een rol in Frieds leven. 'Met 6 jaar heb ik al voor het eerst de toren beklommen en ik was in mijn jeugd misdienaar.'

Harold (68 jaar) is de kersverse voorzitter van de groep KTGCB, de Kerk & Toren Gidsen van de Calixtus Basiliek. 'Toen ik met pensioen ging, wilde ik eerst een jaar voor mijzelf hebben. Fried wist hiervan. Elf maanden, na het begin van mijn pensioen, stond Fried op mijn oprit. "Wil je iets bijdragen voor de gidsen van de basiliek?" Dat was zijn vraag.' Ha-

rold wou dat wel. En zodoende is hij sinds januari de nieuwe voorzitter. 'Het voelt goed.' De Calixtusbasiliek is ook voor hem al vanaf zijn vroege jeugd bekend terrein. 'Ooit was ik koorknaap. De koorleider was frater Faustinus van de Leo-Stichting uit Borculo. Dat moet rond 1966 geweest zijn.'

Wat is jullie doel?

Fried: 'We willen de Basiliek, als gebouw zoveel mogelijk openstellen voor belangstellenden. We willen de kennis doorgeven. Er zijn veel smeulige verhalen. In 1985 is de groep gidsen ontstaan op verzoek van pastoor Esscher. Eerst ging het alleen om rondleidingen door de kerk, later kwam daar de toren bij.' Uit het verhaal van Fried wordt mij duidelijk dat het een hechte groep is, waar mensen lang vrijwilligerswerk voor doen. 'Frans Lageschaar (94) was vanaf 1985 gids. Afgelopen januari heeft hij na 41 jaar afscheid genomen van de groep. Dat zegt genoeg.' De VVV is ook blij met de mogelijkheden om de basiliek en de toren te bezichtigen. Er is eigenlijk voor elk wat wils. Groepen kunnen vrijwel iedere dag een rondleiding krijgen in de basiliek of de toren beklimmen. Via torenbeklimmen@calixtus.nl kunnen er bezichtigingen aangevraagd worden.

**Tekst en foto's:
Vincent Stapelbroek**

Beklimmen, Bezichtigen en Beleven

In gesprek met twee gidsen van de Calixtusbasiliek

Wat mogen de mensen echt niet missen?

Fried en Harold steken van wal. Er volgt een enthousiaste uiteenzetting. 'Het gehele interieur van de kerk is prachtig. Het is een kolossaal gebouw. Er zijn muurschilderingen met rijke kleurschakeringen. Die zijn bijna 100 jaar geleden gemaakt door Joan Collette. De kerk is goed onderhouden. In 2008 is het hele plafond lichter geschilderd, van grijs naar crème. Dan zijn er nog de mooie kruiswegstaties, het prachtige St.-Maartenbeeld, de houtsnijwerken bij de altaren. En... het relikwie van Calixtus. Dat zit in het borstbeeld.' De mannen vertellen vol passie over de mooie basiliek. Fotoboeken worden tevoorschijn gehaald. Er is echt heel veel te zien en te beleven. 'Het is een rijkversierde kerk. En toch straalt hij rust uit.' Tussendoor wordt ook nog gezegd dat de kerk stamt uit 1908. 'Hij is binnen anderhalf jaar gebouwd.' Sinds 2014 heeft deze locatie het predicaat Basiliek.

Wie zijn de gidsen?

'Het zijn mensen die iets hebben met dit gebouw. Je hoeft niet per se kerkelijk te zijn. En het zijn niet alleen Grosen (M/V). Er is ook ondersteuning van gidsen uit de regio zoals bijvoorbeeld Ruurlo, Aalten, Eibergen en Lichtenvoorde. De 36 gidsen hebben heel verschillende achtergronden: o.a. leraren, onderwijzers, huisvrouwen, bouwvakkers, managers, enz. Er zijn gidsen die rondleidingen verzorgen in de basiliek. En er zijn gidsen die met groepen de bijzonderheden van de toren bezichtigen. Sommige gidsen verzorgen zowel de torenbeklimmingen als de rondleidingen door de basiliek.'

Fried: 'Veel mensen komen om de toren te beklimmen. Ze willen zo snel mogelijk naar boven, maar er is op weg naar boven zo veel te zien. Het is een beleving, een torenbeleving.'

Expertise

'De klokken en de uurwerken worden goed onderhouden. Er is veel expertise, ook buiten de gidsengroep. Sinds 1985 is er heel veel werk verzet', aldus de beide heren. Tussendoor wordt ook nog het Adema-orgel genoemd, een monument. 'Daar kun je wel een keer voor terugkomen', zegt Fried. 'Dat is wel een extra verhaal waard.'

En dan is het zover...

Fried en Harold bieden mij een rondleiding aan door de monumentale basiliek. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. 'De basiliek is groot', zegt Fried. 'Vroeger waren 1392 zit-

plaatsen. De kerk zat meestal vol. Soms moesten de mensen zelfs staan. Er waren vier missen in het weekend. Sinds de verbouwing van 2008 zijn er nog steeds 1000 plaatsen.' Tijdens de rondleiding krijg ik veel te zien en te horen. Zo laten de mannen mij bijvoorbeeld geprofileerde stenen zien. 'De kerkraden zijn in de gleuven van geprofileerde stenen gezet. Dan heb je geen last van houtrot.'

Torenbeleving

Na een rondleiding door de kerk, beklimmen we ook de toren. Dat blijkt nog een heel avontuur te zijn. Onderweg naar boven, bezoeken we het koor met het immense Adema-orgel. Ook bezichtigen we de gewelven boven de kerk, maar dan van de bovenkant. Bezoekers kunnen over houten bruggen over de gewelven lopen. Gelukkig staan er stevige hekken omheen. Het is allemaal heel veilig. Onderweg mag ik op een andere plek ook nog even een uurwerk opdraaien. Dat is best zwaar werk. Weer een stuk hoger, zien we uiteindelijk de enorme klokken. Het zijn klokken van net na de tweede wereldoorlog. (De oude klokken waren in beslag genomen door de Duitse bezetter.) Er is zoveel te zien. En het is allemaal heel veilig aangelegd en goed onderhouden.

Na 220 treden zijn we boven. Op een hoogte van 43 meter mag ik een rondje om de spits lopen. Het weer is wat heilig. Toch kan ik de toren van Beltrum en Zieuwent goed zien. 'Met mooi weer kun je nog veel verder kijken', zegt Fried. Dat geloof ik best, maar dit is al heel geweldig. Dan is er nog een mooi detail. 'De toren van onze basiliek is bijna 75 meter hoog. De toren van Zieuwent is net 25 centimeter hoger', vertelt Fried met een glimlach. En dan gaan we weer naar beneden. De afdaling is aanzienlijk lichter.

Fotowedstrijd

'Er komt ook nog een fotowedstrijd', vertelt Harold. 'Iedereen mag meedoen. Maak een mooie foto van je torenbeleving.' Foto's kunnen gestuurd worden naar E: torenbeklim-



men@calixtus.nl. Dit kan nog tot 27 december. Meer informatie hierover is te vinden op www.calixtus.nl.

Openingstijden

Van 1 april t/m eind oktober kan men op woensdagen en zaterdagmiddag de toren beklimmen en de basiliek bezichtigen. Dat kan tussen 13:30 en 16:30 uur. De laatste beklimming vindt plaats om 15:45 uur. Tijdens de voorjaars-, mei- en herfstvakanties en in de maanden juli en augustus kan men op dins- en donderdagen van 14:00 – 16:00 uur de basiliek bezichtigen.

Groepen kunnen via E: torenbeklimmen@calixtus.nl een afspraak maken voor het bezichtigen van de basiliek en/of het beklimmen van de toren.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Een torenbeklimming kost voor volwassenen €5,- en voor kinderen slechts €2,-. Het bezichtigen van het kerkgedeelte is gratis, maar een kleine vergoeding wordt zeer gewaardeerd.

Van harte aanbevolen voor jong en oud!



Van Droom tot Uitzichtplatform

Het verhaal van het St. Paulus en St. Ludger uitzichtplatform

Wat ooit begon als een eenvoudige droom, is uitgegroeid tot een plaats van rust, bezinning en verwondering.

Drie jaar geleden leek het idee om een uitzichtplatform te bouwen nog onzeker en ver weg. Er bestonden nog geen uitgewerkte plannen — slechts een visie: een ruimte waar mensen konden stilstaan, ademen en de schoonheid van de schepping konden aanschouwen. Het project werd niet opgevat als louter een constructie, maar als een plaats van stilte en dankbaarheid te midden van de bergen en onder de open hemel.

Vandaag staat deze droom stevig verankerd in de werkelijkheid.

Het uitzichtplatform werd gerealiseerd dankzij de gezamenlijke inzet van toegewijde parochianen, gulle weldoeners en onvermoeibare arbeiders die geloofden in de waarde van dit initiatief. Elke plank die werd geplaatst en elke balk die werd opgericht, getuigt van opoffering, samenwerking en volharding. Het bouwwerk kwam niet in één dag tot stand, maar werd gevormd door geduld, vertrouwen en gedeelde inzet.



De keuze om het uitzichtplatform te vernoemen naar St. Paulus en St. Ludger is van bijzondere betekenis. St. Paulus, de onvermoeibare verkondiger van het Evangelie, herinnert bezoekers eraan dat het geloof bestemd is om gedeeld en uitgedragen te worden. St. Ludger, bekend om zijn pastorale zorg en standvastige dienstbaarheid, weerspiegelt de geest van nederigheid en trouw. Samen verbeelden zij de zending en de weg van de gemeenschap die dit uitzichtplatform tot stand heeft gebracht: een volk dat gezonden is en tegelijk geworteld blijft in het geloof. Meer dan een toeristische bezienswaardigheid is het St. Paulus en St. Ludger uitzichtplatform uitgegroeid tot een plaats van ontmoeting. Gezinnen vinden er rust, jongeren komen er samen om te reflecteren en herinneringen vast te leggen, en pelgrims houden

er halt voor gebed. In de weidse horizon die zich voor hen opent, herontdekken velen een juiste verhouding: hoe klein menselijke zorgen zijn tegenover de grootsheid van Gods schepping, en hoe diep de mensheid bemind wordt door de Schepper.

Wat dit uitzichtplatform werkelijk bijzonder maakt, is niet alleen het panorama dat het biedt, maar ook het verhaal van zijn ontstaan. Het herinnert de gemeenschap eraan dat dromen — wanneer zij aan God worden toevertrouwd en in onderlinge samenwerking worden gerealiseerd — een zichtbare en blijvende gestalte kunnen aannemen. Wat eens slechts werd voorgesteld, kan nu worden betreden, ervaren en gedeeld.

De parochianen van Dinadiawan betuigen bovendien hun oprechte dankbaarheid voor de financiële steun die zij hebben ontvangen via het Bisschop Dave Fonds, mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van de weldoeners van de HH. Paulus en Ludger parochie in Nederland. Als blijk van waardering voor deze steun besloten de parochianen van Dinadiawan het uitzichtplatform te vernoemen naar dezelfde naam als die van de parochie in Nederland: St. Paulus en St. Ludger. Op deze wijze wordt de band van solidariteit tussen beide gemeenschappen zichtbaar gemaakt en blijvend in herinnering gebracht. Drie jaar na de voltooiing staat het St. Paulus en St. Ludger uitzichtplatform als een stille getuige van geloof, hoop en eensgezindheid. Het is een teken dat geloof bouwt, hoop draagt en verbondenheid visies omzet in werkelijkheid. Zo blijft het uitzichtplatform een plaats waar dankbaarheid wordt gewekt, bezinning wordt verdiept en de zending van de gemeenschap wordt herinnerd.

Wanneer bezoekers het platform betreden en hun blik richten op de verte, treden zij niet alleen een uitzicht tegemoet, maar ook een verhaal — een verhaal dat begon als een droom en



voortleeft als een plaats van dankbaarheid, reflectie en zending.

Daarnaast werden enkele liturgische voorwerpen en kerkelijke gebruiksartikelen afkomstig uit de gesloten kerk van de HH. Paulus en Ludger parochie in Nederland geschonken aan parochies binnen de Prelatura ng Infanta in de Filipijnen. Deze overdracht vormt een concreet teken van verbondenheid tussen beide geloofsgemeenschappen en geeft de voorwerpen een nieuwe plaats van dienstbaarheid in de liturgie en het pastorale leven.

Tekst: Francis Poelhuis



Mariamaand en Marialof

Tijd van gebed en bezinning

De maand mei is in de katholieke traditie op een bijzondere manier toegewijd aan Maria. In deze lentemaand, waarin de natuur tot bloei komt, richten ook wij ons hart op Maria, de moeder van Jezus en ons voorbeeld van toewijding en dienstbaarheid.

Maria is een vrouw van stilte, vertrouwen en overgave. Haar "ja" op Gods aanzoek om moeder te worden van zijn Zoon laat zien wat het betekent om je leven in zijn hand te leggen, ook wanneer niet alles duidelijk is. In haar vinden wij een bron van hoop en een moeder die met ons meeleeft.

In onze parochie willen wij deze maand extra aandacht geven aan Maria, door samen te komen voor gebed, het bidden van de rozenkrans en momenten van bezinning. Wij nodigen u van harte uit om thuis of in de kerk even stil te staan bij haar leven en haar voorbeeld.

Moge Maria ons helpen om, net als zij, open te staan voor Gods woord en met vertrouwen onze weg te gaan.

Het Marialof is in de meimaand op:

- zondag 10 mei in Lichtenvoorde;
- en zondag 31 mei in Groenlo.

Beide keren aanvang 17:00 uur.

Op 31 mei zullen we tevens dankzeggen voor de bisdombedevaart die van 25 april tot 2 mei werd gehouden naar Lourdes.

Naast de pelgrims die hebben deelgenomen is natuurlijk iedereen welkom.

Pastoor H.A.M. de Jong



Maria

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond.

Een beetje vergeten, toch vind je haar overal terug.

In kerken, in kapellen, op hoeken van de straten verkleurd door regen en wind,

In huiskamers, oud en modern van vorm:

Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een jonge vrouw uit Galilea met een leven, getekend door het lijden van haar zoon.

Moeder van een kind anders dan andere, dat van kleins af aan zijn eigen weg ging.

Ze leerde het aanvaarden met een zwaard in haar hart.

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.

Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon.

Op dat moment was er van mannen of leerlingen geen sprake meer: ze waren er allemaal vandoor.

Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.

God had naar haar omgezien.

Haar beeld is uit vele kamers verdwenen.

En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.

Haar beeld zal mensen blijven troosten en wegen laten vinden naar elkaar.

Zij leert ons dat leven is: willen vasthouden en moeten loslaten.

Auteur: Mieke Hetterschijt

Conferentie Missionaire Parochie

12 en 13 maart in De Basiliek in Veenendaal

Dag 1

Els Tolsma, Harry Verheij en Ian van der Wiele reden om 7:00 uur richting De Basiliek in Veenendaal.

De dag startte met een mooie eucharistieviering onder leiding van Mgr. Liesen. Daarna sprak father James Mallon, die het heeft gehad over het tegelijkertijd optreden van een neergang en een opwaartse beweging. Ook benadrukte hij het belang van een visie, die alleen werkt in combinatie met een passie die je deelt / overdraagt. Waar we voorheen vooral gericht waren op de herder, het op de kudde passen en die verzorgen, zijn we nu meer gericht op de rol van vissers die eropuit gaan naar diep water om te vissen. Onze visie delen en mensen het laten ervaren. Preken maar vooral laten proeven en laten zien!

Na een heerlijke warme lunch en een korte wandeling naar de middaglocatie hebben we daar alle drie een andere workshop gevolgd. Harry over gastvrijheid, Els over jongeren en Ian over multi-missionair zijn. Bij die laatste kwamen drie concrete punten aan de orde, te weten:

1. Sycamore,
2. Huiskringen,
3. Internet-evangelisatie.

In de workshop over gastvrijheid werd aanbevolen om hetgeen we in Alpha bijeenkomsten ervaren ook mee te nemen naar de parochie/vieringen. Een goed gastheer luistert, maakt ruimte voor de ander om jezelf te zijn (zoals bij Alpha). Ook werden tips gegeven om de website zoveel mogelijk uitnodigend in te richten, en om ontvangst en afscheid bij de deur vorm te geven.



In de workshop over jongeren werd onder andere gesproken over mentorschap en begeleiding.

Na een lichte avondmaaltijd volgde de Avond van Barmhartigheid met een inleiding door zuster Theresa Anne Knuth OP en aanbidding van het Allerhoogste.

Dag 2

Na een openingsgebed op de tweede locatie van het evenement heeft Ian daar de workshop "Alpha: van cursus naar cultuur" gevolgd. Daar werden 7 ingrediënten van de cultuur van Alpha besproken. De Sacramentsvoorbereiding was het onderwerp van de met veel passie gegeven workshop waar Els de dag mee mocht starten. Daar werd het trio JA-GROEI-GA uitgelegd en kreeg Els een tweetal uiterst handige uittreksels mee naar huis.

Harry volgde de workshop "Leiding geven,

ook bij weerstand". Daarbij passeerden zeer waardevolle aandachtspunten over veranderen, het zijn van gids, durven loslaten, inspireren en een team bouwen.

Toen weer terug naar de hoofdlocatie De Basiliek voor een 2e en 3e bijdrage van father James Mallon. In de eerste ging het over 10 zogenaamde roadblocks, zaken die in de weg kunnen staan/je niet moet doen als je missionair wilt zijn. Bij missie gaat het er om wie wij zijn. Het gaat er in essentie niet zo zeer om een programma te hebben en allerhande plannen uit te werken maar om een cultuurverandering te bereiken. Na wederom een heerlijke warme lunch sprak father James over de passie die nodig is en het belang van de Heilige Geest. Nadruk op het oprecht overtuigd zijn en het grote verlangen dat in je leeft!

De Heilige Geest drijft ons naar buiten!

Als afsluiting mochten we nog een keer de Eucharistie vieren onder leiding van Mgr. Van den Hende.

Met een rugzak vol goede ideeën en inspiratie kwamen we weer in onze eigen Achterhoek. Daar zullen we concreet met een en ander aan de slag gaan tijdens de volgende Bouwteam-vergadering op woensdag 6 mei.

Mocht u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn: iedere parochiaan is geroepen tot missionair zijn en de conferentie is dan ook voor iedere parochiaan. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de volgende conferentie op zaterdag 13 februari 2027. Zie voor uitgebreide verslaglegging <https://missionaireparochie.nl/terugblik-op-de-conferentie-van-2026>



Synodaal proces en Missionaire Kerk

Samen onderweg als leerling en pelgrim



U hoort de laatste tijd waarschijnlijk deze begrippen door elkaar en naast elkaar klinken.

En wat is nu wat? Wat betekenen deze termen voor ons geloofslevens en voor onze parochie?

De katholieke Kerk zit midden in een synodaal proces. Wat aanvankelijk alleen een bisschoppensynode over "synodaliteit" zou zijn,

is een proces geworden waarin alle gelovigen betrokken zijn. Het gaat om een nieuwe stijl: meer samen, meer open en onderweg, en meer vanuit de Heilige Geest. Synodaliteit betekent letterlijk "samen op weg gaan, samen onderweg zijn" en heeft wortels in het geloof zelf. Bepaalde zaken worden belangrijker, andere juist minder belangrijk. Belangrijke kenmerken zijn: relatie, luisteren en onderscheiden. In de praktijk veronderstelt dit een andere cultuur, andere houdingen en een andere spiritualiteit.

"We staan voor U, Heilige Geest, in Uw naam komen we samen. U die onze raadgever zijt, kom tot ons, sta ons bij, woon in onze harten. Leer ons wat we moeten doen, toon ons hoe we samen op weg kunnen zijn"

We zijn als pelgrims samen onderweg

Een belangrijk probleem van het samen op weg zijn, is de veelheid van stemmen.

De onderscheiding der geesten is een methode die zoekt naar de wijsheid die regels niet kunnen schenken. Er worden twee soorten vragen gesteld.

Ten eerste: wat is de bijsmaak van een gedachte? Is die rustig, liefdevol, wijs, diep – of veeleer ongeduldig of hard? Het eerste is meestal een teken van God, het tweede niet.

Een tweede vraag onderzoekt de vruchten: zet een bepaalde gedachte of plan ons op de weg naar God, naar het koninkrijk, naar dienstbaarheid? Of moeten we zeggen, als we heel eerlijk zijn, dat het veeleer ons eigen 'koninkrijk' is? Dan kunnen we deze gedachten beter links laten liggen. De vooronderstelling bij dit proces is een bepaalde manier van leven, die helpt om de golflengte van God aan te voelen. Denk aan bidden, vertrouwdheid met het evangelie, dienstbaarheid aan de naaste, verbondenheid met de kerkelijke gemeenschap. Openheid, opbouwend in spreken, benieuwd luisteren en aandacht voor het innerlijk spelen een belangrijke rol. Hoewel het een zoektocht is, een samen onderweg zijn in deze tijd, kan een synodaal proces niet zonder beslissingen. Het helpt daarbij niet we zeggen dat we de handen al vol hebben en er niet voldoende menskracht en

pastoors zijn of dat de schaalvergroting lastig is. Er zijn vele dossiers, pastoraal, financieel en materieel die volop aandacht vragen. De centrale is vraag of er ruimte is voor iets nieuws dat alomvattend is?

Dat vraagt om keuzes!

Twee kanten van dezelfde medaille

Gaat het ons lukken om te veranderen? We weten immers dat een mens het graag houdt bij het bekende. De term 'missionaire kerk' klinkt ook in onze parochie. We hebben een bouwteam Missionaire Parochie dat inzet op bovenstaande onderdelen van het synodale proces. Het synodale proces en de visie van een missionaire kerk zijn in de hedendaagse RK Kerk nauw met elkaar verbonden. Ze worden vaak gezien als twee kanten van dezelfde medaille: een kerk die "samen op weg gaat" (synodaal) om haar zending in de wereld beter te vervullen (missionair). Zowel het synodaal proces als een missionaire kerk zijn gericht op de opdracht om het Evangelie te verspreiden. In een synodale en missionaire kerk doen alle gedoopten actief mee, ieder met eigen roeping en charisma. Een missionaire kerk is gastvrij en luistert naar de vragen van de tijd. Dit sluit aan bij het synodale proces, dat gebaseerd is op luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest om antwoorden te vinden op uitdagingen in de moderne maatschappij.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat synodaliteit (samen op weg zijn) de werkwijze is en missionair-zijn is het doel (verspreiding en anderen leerling maken van Christus) van de hedendaagse kerk.

We hebben al kleine stappen gezet en er gloren lichtpuntjes.

De ideeën en gedachten komen voort uit de situatie waarin we terecht zijn gekomen: één parochiekerk, de basiliek in Groenlo, voor een groot geografisch gebied, bestaande uit twee eerder gefuseerde parochies in 2021, te weten H. Ludger, Lichtenvoorde en omgeving en H. Paulus, Groenlo en omgeving. Zestien geloofsgemeenschappen, al dan niet met een eigen kerkgebouw of gebedsruimte en een eigen cultuur.

In vertrouwen bouwen we verder aan een gastvrije en missionaire kerk in de Oost-Achterhoek.

Drie sleutels bieden toegang tot deze nieuwe dynamiek van parochievernieuwing:
voorrang geven aan evangelisatie;
gezond leiderschap en
de kracht van de Heilige Geest.

Samen met de sleutelring (de Eucharistie en het gebed) helpen deze sleutels de parochie om haar missionaire identiteit te ontwikkelen. Van daaruit kan de parochie werk maken van de pijlers liturgie, catechese en diaconie.

Uit het voorwoord van het Magazine Missionaire Parochie



Vooraankondiging voor nieuwe katholieken Aartsbisdom Utrecht

Voor nieuwe katholieken organiseert het Aartsbisdom Utrecht een ontmoetingsdag op zaterdag 31 oktober 2026.

Dat lijkt nog heel ver weg, maar de ervaring leert dat agenda's snel vollopen.

Nadere informatie en locatie volgt nog.

Hemelvaart

Jezus gaat ...



Ook wij op Instagram!

Goed nieuws! Onze parochie is vanaf nu ook te vinden op Instagram. Via dit kanaal delen we foto's, korte updates, bijzondere momenten uit onze gemeenschap en een kijkje achter de schermen van het parochieleven.

Wilt je op een snelle en visuele manier op de hoogte blijven van wat er speelt in onze parochie? Volg ons dan ook op Instagram en blijf verbonden met onze gemeenschap.

Volg ons en deel het ook gerust met anderen!

Samen maken we onze parochie zichtbaar – ook online.

<https://www.instagram.com/paulusludgerparochie>

Hemelvaart: Jezus gaat naar de hemel

Veertig dagen na Pasen gebeurde er iets bijzonders. Jezus was bij zijn vrienden, de leerlingen. Hij praatte met hen en gaf hen een belangrijke opdracht:

“Vertel iedereen over Mij en over Gods liefde.”

En toen... gebeurde het!

Jezus ging omhoog naar de hemel. De leerlingen keken Hem na, helemaal verbaasd.

Maar toen kwamen er engelen die zeiden:

“Waarom kijken jullie omhoog? Jezus zal ooit terugkomen!”

Jezus was niet meer zichtbaar, maar Hij liet zijn vrienden niet alleen. Hij had iets beloofd...



@PAULUSLUDGERPAROCHIE

Pinksteren

... maar blijft dichtbij!

Pinksteren: Het grote cadeau

Tien dagen later zaten de leerlingen bij elkaar. Ze waren een beetje onzeker en wisten niet goed wat ze moesten doen.

Toen gebeurde er iets wonderlijks:

Er klonk een geluid als een harde wind.

Er verschenen vlammetjes boven hun hoofden.

Ze voelden zich ineens sterk en blij.

Dit was de Heilige Geest!

De leerlingen kregen moed en gingen naar buiten om

over Jezus te vertellen. En het bijzondere?

Iedereen kon hen verstaan, zelfs mensen uit andere landen!

Zo begon de kerk zoals wij die nu kennen.

Wat betekent dit voor jou?

Misschien zie je Jezus niet, maar Hij is er nog steeds.

De Heilige Geest helpt jou om:

- lief te zijn;
- anderen te helpen;
- moed te hebben.

Net zoals bij de leerlingen.

Spelletje

Van Hemelvaart naar Pinksteren:

Zet in de juiste volgorde!

Opdracht

Hieronder staan gebeurtenissen door elkaar.

Zet jij de nummers 1 t/m 5 in de juiste volgorde van het verhaal.

1. Jezus gaat naar de hemel
2. de leerlingen zitten bij elkaar te wachten
3. de Heilige Geest komt als wind en vuur
4. de leerlingen gaan naar buiten en vertellen over Jezus
5. mensen uit andere landen begrijpen hen

WEEKENDVIERINGEN

Beltrum

za 9 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
za 23 mei, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Eibergen

za 9 mei, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Groenlo

zo 10 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 17 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 24 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 31 mei, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 31 mei, 17:00u., Marialof
Pastoor H. de Jong

Harreveld

za 23 mei, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 10 mei, 11:00u., Woord- en gebed
Mw. B. Hummelink
zo 10 mei, 17:00u., Marialof
Pastoor H. de Jong
zo 17 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 31 mei, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde

zo 24 mei, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënelde

za 16 mei, 13:30u., Woord- en gebed,
Kermisviering
Dhr. J. Verschoor / Kermiscomite

Meddo

zo 24 mei, 9:30u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Nelly Raben

Neede

za 23 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum

za 9 mei: Beltrum, Eibergen
zo 10 mei: Groenlo, Lichtenvoorde
za 16 mei: Mariënelde, Zieuwent
zo 17 mei: Groenlo, Lichtenvoorde
za 23 mei: Beltrum, Harreveld, Neede
zo 24 mei: Groenlo, Lievelde, Meddo, Rekken
zo 31 mei: Groenlo, Lichtenvoorde

Rekken

zo 24 mei, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Zieuwent

za 16 mei, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 7 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

za 13 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve
za 27 jun, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Groenlo

zo 7 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink
zo 14 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 21 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 28 jun, 9:30u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Harreveld

zo 21 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

zo 7 jun, 10:30u., Gebed
Mw. B. Hummelink
zo 14 jun, 11:00u., Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar
zo 21 jun, 11:00u., Eucharistie
Rector Rozeman

Lievelde

zo 21 jun, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënelde

zo 28 jun, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Verschoor

Neede

za 27 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

za 6 jun: Winterswijk, Zieuwent
zo 7 jun: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 13 jun: Beltrum, Vragender
zo 14 jun: Groenlo, Lichtenvoorde
za 20 jun: Zieuwent
zo 21 jun: Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde,
Lievelde
za 27 jun: Beltrum, Neede

Rekken

zo 28 jun, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Vragender

za 13 jun, 19:00u., Woord- en gebed,
Kermisviering
Pastoor H. de Jong

Winterswijk

za 6 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent

za 6 jun, 10:30u., Woord- en gebed,
Kermisviering
Mw. C. Lageschaar
za 20 jun, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

zo 5 jul, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum

zo 5 jul, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep
za 11 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

zo 5 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink
zo 12 jul, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 5 jul, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 12 jul, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lievelde

zo 12 jul, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk

za 4 jul, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 28 jun: Groenlo, Mariënelde, Rekken

za 4 jul: Winterswijk
zo 5 jul: Aalten, Beltrum, Groenlo,
Lichtenvoorde
za 11 jul: Beltrum
zo 12 jul: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde

WEEKVIERINGEN

Aalten

Iedere donderdag, uitgezonderd 14 mei, om 9:00 uur is er een ochtendgebed in de Oude Helenakerk.

Beltrum

Op woensdag 6 mei, 3 juni en 1 juli is er om 9:30 uur een Eucharistieviering.

Eibergen

Op donderdag 7 mei, 4 juni en 2 juli is er om 9:30 uur een Eucharistieviering in de H. Mattheuskerk.

Groenlo

In de H. Calixtusbasileik is op dinsdag 5 en 19 mei, 2, 16, 23 en 30 juni en 7 juli om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur het bidden van de rozenkrans. Iedere vrijdag, uitgezonderd 29 mei, is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om 8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

Op woensdag 13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is er om 19:00 uur een Taizé-vredesgebed in de Oude Calixtuskerk in Groenlo.

Lichtenvoorde

Op donderdag 7 mei (thema Maria), 4 juni (thema Handen) en 2 juli (thema Op weg gaan) om 10:45 uur een oecumenische viering bij Careaz.

Gebedsgroep: op woensdag 17 juni om 14:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Neede

Op dinsdag 12 mei en 9 juni om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen

Op woensdag 6 mei, 3 juni en 1 juli om 9:00 uur een gebedsviering door de werkgroep.

Op donderdag 21 mei en 18 juni om 9:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een ochtendviering plaats in de kapel.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag, uitgezonderd 14 mei, om 14:30 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli om 9:30 uur een woord- en communieviering in de kerk, voorganger mev. M. Beerten.

OVERIGE VIERINGEN

Groenlo

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, om 9:30 een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Op tweede pinksterdag, maandag 25 mei, om 9:30 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong.

Woensdag 24 juni 9:00 uur Eucharistieviering Hoogfeest Geboorte H. Johannes de Doper

Mariënvelde

Op maandag 4 mei, dodenherdenking, om 19:15 uur een woord- en gebeddienst met dhr. J. Verschoor.

Meddo

Op woensdag 20 mei om 11:00 uur een Eucharistieviering met pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. Roetgerink in het kader van de ontmoetingsdag.

Doopvieringen

Zaterdag 16 mei
17:00u., Groenlo
Pastoor H. de Jong

Afscheid na 40 jaren trouwe dienst in de parochie

Samen met meerdere parochianen hebben Ank Wopereis en Wilhelmiën Wolters verschillende cursussen gevolgd om vervolgens ruim veertig jaren daarmee de parochie en de gelovigen een dienst te bewijzen.

In 1986 startten beide dames met hun activiteiten in de parochie. Dan is het heel begrijpelijk dat wanneer deze activiteiten stoppen dit lastig is en terugkijken rechtvaardigt. 40 Jaar avondwaken, 24 jaar uitvaarten verzorgen en 45 jaren Woord- en Communievieringen stoppen voor Ank Wopereis uit Mariënvelde. En even zovele activiteiten voor Wilhelmiën Wolters uit Winterswijk. Heel veel dank daarvoor!

We hebben beide dames thuis bezocht en met een mooie bos bloemen en met een cadeaubon proberen uit te drukken hoe dankbaar de parochie hen beiden is.

Tijdens deze beide bezoeken blijft een terugblik natuurlijk niet onbesproken. Er zijn veranderingen waarneembaar in het parochieleven en in de wensen van mensen rondom uitvaarten. Er zijn hoogtepunten en diep-



tepunten geweest. Maar dankbaarheid voor het vertrouwen dat mensen aan hen hebben geven, is een belangrijk gevoel dat overblijft. Ook de inzet en betrokkenheid van het thuisfront is heel belangrijk om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. Dankbaarheid aan echtgenoten en gezin die hen hebben gesteund al die jaren.

Op de achtergrond blijven Wilhelmiën en Ank nog een warm hart toedragen aan de parochie en zullen zij hun geloof blijven uitdragen.

Pastoraal team en uitvaartgroep

Sterfdatum

Een datum die er opeens is datum van het grote gemis voor altijd in mijn geheugen gegrift. Dat gevoel dat nu in mijn hart zit en ongevraagd mijn metgezel is. De datum die velen niet meer weten maar jijzelf nooit zult vergeten.

De jaren gaan heen waarin het verleden nog volop leeft dat zijn de mooie herinneringen die het van het verdriet gaan winnen dan kun je verder in vertrouwen een nieuw bestaan opbouwen.

Laat die datum een startpunt zijn voor een toekomst met minder pijn Vind de juiste balans hiervoor streep daarom deze datum niet door.

Ank Wopereis

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10, dagelijks bereikbaar
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 9:30 - 10:30 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen r.-k. kerkgebouw meer. Men kerkt in de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.
E: bredevoort@paulus-ludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Bredevoort.
Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-2035 8315

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 06 8351 5359
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: zaterdag 13:00 - 14:00 uur
Contact beheercommissie: Wilhelmin Fels de Vrugt, T: 06 4093 1464

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 06 - 44 54 05 55
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 0117 3061 50
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL91 RABO 0325 4051 90
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers
Openingstijden kerk: alle dagen 9:30 uur tot 17:00 uur

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Bernard Vos Clubhuus
Bergstraat 5, 7137 MD Lievelde
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 0336 1242 79
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariëvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3032 26
Contactpersoon: Henriëtte Zieverink-Schutteman T: 06 - 11 16 83 92
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91 RABO 0143 9920 07 t.n.v. r.-k. Parochie HH Paulus en Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,
T: 06 - 33 33 96 88
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers
Mariakapel geopend: dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur.

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52
Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

EUCHARISTISCH CENTRUM

Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er om 9:30 uur één gezamenlijke eucharistieviering.

Hemelvaart, veertig dagen na Pasen, vertelt ons dat Jezus Christus niet verdwenen is, maar verheerlijkt leeft bij de Vader. Zijn heengaan is geen afscheid, maar een nieuwe nabijheid: Hij blijft aanwezig in ons hart en in de wereld door zijn Geest.

Hemelvaart is écht zo'n dag om er op uit te trekken. Is het niet mooi om de dag te beginnen met het samen vieren van de Hemelvaart van de Heer? Vroege vogels kunnen ook hun tocht onderbreken om samen stil te staan bij de betekenis van deze dag. Na de viering vindt in het vestingstadje Groenlo voor de 29e keer de Dweilorkestendag plaats, die nog de hele middag duurt. Een gezellig gebeuren: muziek en vermaak en gratis toegankelijk. De eucharistieviering wordt ondersteund met zang van het herenkoor uit Neede.



Tweede Pinksterdag

H. Maria, Moeder van de Kerk

Ook op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vieren we samen de eucharistie om 9:30 uur. Het herenkoor uit Lievelede zal de Latijnse gezangen ondersteunen. Deze dag is sinds 2018 gewijd aan Maria, Moeder van de Kerk. De maandag na Pinksteren is hiervoor vastgesteld omdat Pinksteren beschouwd wordt als de geboortedag van de Kerk. Maria werd moeder van Jezus door de heilige Geest. Die Geest werd op het eerste Pinksterfeest na de verrijzenis van Jezus uitgestort over de volgelingen van Jezus, die ten hemel opgevaren was. Maria volhardde, eensgezind en samen met de apostelen, in het gebed (Handelingen 1, 14). Zo staat Maria aan het begin van de Kerk. Wéér een dag om samen als parochie te vieren!

Vakantieviering

In de eucharistieviering op zondag 5 juli in Groenlo bidden we voor een gezegende vakantieperiode. Na de viering is er vóór de basieliek weer de mogelijkheid om uw vervoer-

middel te laten zegenen. In Groenlo zelf is dit een al lang bestaande traditie. Iedereen is van harte welkom met: auto, motor, fiets, camper, scootmobiel, rollator, etc. Er zijn Christoffelmedailles beschikbaar. De heilige Christoffel is beschermheilige van alle weggebruikers. De viering begint om 9:30 uur. Hierna is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten in de Calixtuszaal naast de toreningang. Voor de kinderen is er limonade.



Voertuigzegening in Groenlo in het verleden, bron: scherpinbeeld.nl

Rust, ruimte en tijd

De zomerperiode breekt aan. Voor velen betekent dat: plannen maken, koffers pakken, even loskomen van het gewone ritme. We kijken uit naar rust, naar ruimte, naar tijd voor elkaar. We mogen genieten van het goede van Gods schepping. Velen maken nu echter ook de afweging of het verstandig is om 'dichter bij huis' te blijven. Het wereldgebeuren is grimmig en onzeker. Verbindingen kunnen ineens geblokkeerd worden en hoge energieprijzen kunnen problemen geven. Onderweg zijn is meer dan je verplaatsen van A naar B. Onderweg zijn hoort bij ons leven. Zijn we niet allemaal reizigers? Niet alleen in de vakantie, maar elke dag opnieuw.

Op zoek naar veiligheid

In de Bijbel zien we dat steeds terug. Mensen gaan op weg, soms vrijwillig, soms omdat het leven hen daartoe dwingt. En telkens weer klinkt die belofte: Ik ga met je mee. Denk aan de geschiedenis van Abraham en het volk Israël.

Toch is het goed om even weg te zijn uit de dagelijkse verplichtingen en op zoek te gaan naar rust, naar ruimte, naar nieuwe ervaringen. Maar terwijl velen hun plannen maken, zijn er ook mensen die ongewild onderweg zijn. Mensen die op weg zijn gegaan om te overleven. Vluchtelingen, verdreven uit hun huizen, op zoek naar veiligheid, naar een plek waar zij een menswaardig bestaan kunnen vinden.

Gods goedheid meedragen

Niet alles en helaas ook niet de vakantieperiode is altijd veilig en zorgeloos. Daarom willen we Gods zegen vragen. De zegen is niet een soort garantie tegen pech of gevaar. Het is de zekerheid dat God met ons meegaat, dat we geroepen zijn om aandachtig en verantwoord onze weg te gaan en dat we ook zelf tot zegen kunnen zijn voor anderen onderweg. We mogen dankbaar zijn dat Hij ons de techniek heeft gegeven om ons te verplaatsen door diverse vervoermiddelen die ons ten dienste staan. Om vakantie te houden hoeft je echter niet per se op reis te gaan. De echte vakantie bestaat hierin: dat we leren loslaten, dat we ruimte maken, dat we opnieuw zien wat echt belangrijk is. En dat we, waar we ook gaan, iets van Gods goedheid meedragen: in onze houding, in onze rust, in onze vriendelijkheid. Daarom is deze bijzondere viering een viering voor iedereen.

Pastoor H.A.M. de Jong



AALTEN

Correspondenten

Annie ter Hedde

Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Van de beheergroep

Voor een persoonlijk gesprek bent u welkom op het secretariaat. Voor nadere gegevens zie pagina 18.

Voedselbank maand

Mei: Koffie-thee-chocolade fris- of fruitdranken.

Juni: Persoonlijke verzorgingsartikelen.

Juli- augustus: Koffie - thee - suiker.

S.v.p. brengen naar de mand in de Stilteruimte (onder de toren OHK) of naar de kast in het kerkelijk bureau van de PGA aan de Ludgerstraat 64.

Dank u.



Uitnodiging

Bezinnings-en Ontmoetingsdag

De P.C.I. werkgroepen uit Meddo, Bredevoort, Aalten en Winterswijk nodigen U uit voor de jaarlijkse bezinnings-en ontmoetingsdag op woensdag 20 mei in zaal Spiekerman te Meddo. De organisatie is in handen van de P.C.I. Winterswijk.

Deze dag wordt speciaal gehouden voor parochianen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn en weinig gelegenheid hebben om eens uit te gaan. Leeftijd speelt geen rol.

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, indien nodig wordt u aan huis opgehaald en weer thuisgebracht door een vrijwilliger.

Bent u bij de bezoekersgroep 'P.C.I. Aalten' bekend dan wordt u binnenkort door een vrijwilligster bezocht met het deelnameformulier. Mocht dit niet zo zijn en u wilt zich voor deze dag opgeven of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Jozephien de Graaf T: 0543-475831.

Een hartelijke groet namens de vrijwilligsters van de P.C.I. in onze geloofsgemeenschap St.-Helena, Aalten.

Tot ziens
J. de Graaf-Oonk

Kruisweg 2026

Op Goede Vrijdag 3 april 2026 kwamen velen samen om 'De Kruisweg' van Jezus te gedenken.

Jezus werd bijna 2000 jaar geleden verraden door zijn volk en veroordeeld tot Het Kruis.

Dit herdachten we op deze 'Goede Vrijdag'.

Het was een erg goed bezochte bijeenkomst.

Op een doek werden foto's getoond van de 14 staties en coupletten van liederen.

Na het tonen van elke statie werd een kort verhaal verteld en afgesloten met een gebed en kort lied.

Zo gingen wij mét Hem die dag de lijdensweg, die Hij na het verraad door zijn volk en veroordeling door Pontius Pilatus moest gaan tot aan zijn Kruisiging op de Calvarieberg. Via beelden gingen wij met Hem die zware weg tot aan zijn dood aan het Kruis.

Dit alles vond plaats in gebouw Elim, bij gebrek aan een andere ruimte, omdat onze kerk al enige jaren gesloten is. Het is een alternatieve, maar prachtige ruimte om bijeen te komen met gelovigen van alle gezindten. Jezus krijgt de doodstraf - Hij moet zelf zijn kruis dragen - Hij valt diverse malen onder het Kruis, maar krijgt hulp van een omstander, Simon van Syrene - Hij ontmoet zijn moeder 'Maria', terwijl Hij het loodzware Kruis van ruw hout moet dragen. Deze ontmoeting en afscheid is hartverscheurend - Een vrouw onder het publiek (Veronica) krijgt medelijden en dept het bloed van zijn gezicht, als beloning krijgt zij een afdruk op het doek van zijn gezicht - Jezus valt nogmaals en vrouwen krijgen medelijden met Hem - voor de derde maal valt Hij, maar Hij staat weer op, gebroken door het lijden en het gewicht van het zware kruis - Hij wordt aan het kruis gehangen (geslagen) en van zijn kleren beroofd - er wordt gedobbeld om zijn lende doek. Een mens wordt gekruisigd, wie kijkt naar Hem om? Ondertussen groeit de duisternis en sterft Jezus aan het Kruis. Zijn laatste woorden waren: 'Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?' - Hij wordt ten grave gedragen en in een grot gelegd.

Daar zal Hij op 1e Paasdag verrijzen en vinden zijn bewakers en enkele vrouwen een leeg graf.

Het was een alternatieve, doch mooie herdenking om het lijdensverhaal van Jezus te gedenken.

Naast de traditionele zang tussen de staties werd een verbinding gemaakt met de heden-



daagse kruiswegen. In een gebed bij elke statie werden die noden voorgelegd aan de schepper van hemel en aarde. Ook het weer opstaan uit de dood, dankzij naastenliefde, kreeg de aandacht.

Jos Droste, Hans de Graaf en Gerry Balk werkten mee aan deze bijeenkomst met beelden van laatmiddeleeuwse kruiswegstaties en woorden. Samen zongen we tussen de staties door liederen.

Gevlinder

Vleugels in en vleugels uit razend snel en daarna weer uit een kleurenmechaniek die ons verstand niet binnen wil de schilderkunst te boven bovenaards krijgt de natuur bescheiden alle eer dat moet je dan toch geloven.

Tekst: Eddy Geerlinks

Afbeelding:

David L. Cawthorne,
mondschilder,
Groot-Britannië



Oekraïens Pasen

Op zondag 12 april heeft er een bijzonder gezamenlijke paasviering plaats gevonden in de Oude Helenakerk te Aalten. Samen met Oekraïense mensen uit Aalten - Dinxperlo en Varsseveld hebben we Pasen gevierd.

Ds. Anne van Voorst en pastor Jos Droste gingen in deze dienst voor. Heel bijzonder was dat Dom Ihor Miedianik, een Oekraïense priester als voorganger voor de eerste keer ook hierbij aanwezig was. Daardoor was er tijdens deze dienst ook veel emotie te voelen onder de Oekraïense mensen, het heeft hen duidelijk geraakt, dat ook iemand van eigen land mede voorging in deze viering.

Tijdens de viering werd door Alina Heijerman (tolk) alles vertaald naar het Oekraïens en Nederlands. Voor de Oekraïners is het Paasfeest het belangrijkste kerkelijk feest van het jaar. Het feest van de opstanding wordt daar groots gevierd.

De dienst werd begeleid door het prachtige Oost-Nederlands Kamerkoor. Zij zongen liederen uit de Orthodoxe traditie in het Oekraïens.

De meegebrachte goed gevulde manden met het eten werden tijdens de dienst gezegend en daardoor kwam er een einde aan de vastentijd. Na de dienst kwam ieder met zijn/



haar mandje naar Elim, daar werd koffie of thee geschonken en gesmuld van het meegebrachte eten. Het was een zeer goed bezochte morgen zowel in de Oude Helena Kerk als in Elim.

Het is in Oekraïne een mooie gewoonte om een mandje met eieren, paasbrood en andere lekkernijen mee te nemen naar de kerk. Deze worden voor in de kerk opgesteld. Aan het eind van de dienst wordt het eten gezeënd en wordt iedereen uitgenodigd mee te gaan naar het Kerkelijk Centrum om daar het meegebrachte eten met elkaar te delen.

Mondiaalten

Al meer dan 30 jaar actief voor de noden veraf Mondiaalten ontstond op initiatief van leden uit kerkgenootschappen in Aalten, waaronder de r.-k. geloofsgemeenschap St.- Helena.

De initiatiefnemers stond het volgende voor ogen:

1. Het stimuleren vanuit Aalten van projecten voor de allerarmsten elders in de wereld met financiële en indien nodig administratieve ondersteuning.
2. Het werven van financiële middelen bij donateurs, via acties en subsidies.
3. Gestructureerde plaatselijke projecten ontvangen, na de beoordeling van een projectplan, een financiële bijdrage. Uiteraard wordt een verslag van het resultaat verwacht.
4. Zo mogelijk wordt er jaarlijkse een vrije gift uitgekeerd aan projecthouders die onder de paraplu van Mondiaalten actief zijn.

In 1998 werd het initiatief van de kerken omgezet in een Stichting Mondiaalten. Door de ontwikkelingen in de wereld en de slogan 'eigen volk eerst' is ontwikkelingswerk onder druk komen te staan. Toch zijn er nog steeds inspirerende kleinschalige projecten vanuit Aalten actief. Twee daarvan zijn zelfs grote organisaties geworden, waarvan de roots in Aalten liggen. Het is toch geweldig dat mensen solidair zijn met de noden elders in de wereld en zich inzetten om die nood naar vermogen te lenigen.

Wij leven in een vrij land, waarin mensen ook positieve keuzes kunnen maken. Zeer actueel vandaag de dag zijn de woorden van de apostel Paulus aan de christenen van Galatië (5:13-26). Die woorden gaan over vrijheid

en solidariteit. Paulus begint zijn woorden met: 'Broeders en zusters, jullie zijn geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelf-

zucht'. Een inspirerende oude brief, maar modern en zingevend in deze turbulente tijden. Mondiaalten wil op een sportieve wijze onze vrijheid en noodzakelijke solidariteit onder de aandacht brengen. Met ondersteuning van de vereniging De Wandelvriend is er een wandeltocht die gelegenheid biedt om van de natuur te genieten, maar die ook tijdens de wandeling tot nadenken en zinging stemt.

Het thema van de tocht is 'Zin in Voetstapen' met als ondertitel: Vrijheid en Solidariteit. Een wandeling van 9 of 14 km. door de Aaltense dreven. Met zingevende gedachten onderweg over die vrijheid en solidariteit.

Wanneer en waar?

Op zondag 5 juli 2026. Start en eindpunt bij tennisvereniging ALTEC aan de Haartsestraat 150. Men kan starten tussen 10 en 12 uur. Gratis deelname.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld bij mondiaalten@hotmail.com Zie ook: <https://www.mondiaalten.nl/>



BELTRUM

Correspondent

Martin Bouwmeesters

Onderscheidingen

Na afloop van de eucharistieviering op zaterdag 7 maart 2026 mochten vijf Beltrumse parochianen, uit handen van pastoor De Jong, de Willibrordonderscheiding ontvangen. Het is een hoge kerkelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwillig(st)ers en voor niet-pastoraal personeel van parochies en bisdom met een langdurige inzet in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap.

Het zijn de eerste Beltrumse parochianen die deze onderscheiding hebben mogen ontvangen.

De Willibrordonderscheiding bestaat uit:

- een draagspeld
- een bronzen plaquette,
- en een oorkonde.

Op de bronzen plaquette staat St. Willibrord afgebeeld. Hij is door de paus in het jaar 695 tot aartsbisschop der Friezen gewijd. Hij geldt als eerste bisschop van Utrecht. Linksboven op de plaquette staat de naam St. Willibrord en rechtsboven de namen van de twee belangrijke plaatsen in het leven van St. Willibrord, te weten:

- Utrecht: zijn eerste standplaats als bisschop.
- Echternach: de plaats waar hij gestorven is en begraven ligt.

Links midden staan acht medebroeders, zittend in twee groepjes van "vier op een rij" en vooraan zijn twee monniken bezig met schrijfwerk.

Paulien Ribbers-Hanselman



Vrijwilligster vanaf 1971, onder andere: parochiebestuur, penningmeester lo-

catieraad, stichting torenhoog, werkgroep kerkbalans, communie uitreiker, koste, realisatie parochiecentrum, begeleiding uitvaart.

Ria Hofman-Beunk



Vrijwilligster vanaf 1981, onder andere: hoofd catechese (doop, 1e communie en vormsel), woord- en communievieringen, bijzondere vieringen, kindvriendelijke vieringen, voorganger.

Mia Heutinck-Wentink



Vrijwilligster vanaf 1984, onder andere: liturgisch en catechetisch beraad, voorganger uitvaart, huwelijksvoorbereiding, woord- en communievieringen, bijzondere-/kindvriendelijke en weekendvieringen, parochiesecretariaat.

José te Brake-Broens



Vrijwilligster vanaf 1984, onder andere: liturgisch beraad, stuurgroep diaconie, woord- en communievieringen, voorganger uitvaart, bijzondere vieringen, parochiebestuur, koster. Om gezondheidsredenen is José thuis onderscheiden.

Harry Geverinck



Vrijwilliger vanaf 1992, onder andere: jubileumcommissie, vrijwilligersberaad, voorzitter parochie, voorzitter locatie-raad.



BREDEVOORT

Correspondent

Jos Wessels

Zomer in Bredevoort

De zomer is een tijd van rust en ontspanning. Dat hebben we allemaal wel nodig want we leven in enerverende tijden. Het zou goed zijn als de wereld ook eens tijd nam voor rust en ontspanning! Voor de plaatselijke R.-K. geloofsgemeenschap in Bredevoort is er ook even pas op de plaats. Althans na de Ontmoetingsdag of Ziekendag van Aalten, Bredevoort, Meddo en Winterswijk samen. Elders in dit blad leest u daar meer over. Maar daarna even: rust en ontspanning, ook voor de vrijwilligers van de kerk. Fijne zomer gewenst!



Hulde...

aan alle bezorgers van De Verbinding. Dat u dit blad in handen heeft en kunt lezen is te danken aan de bezorgers van 'de Verbinding'. In deze bijdrage willen wij de aandacht vestigen op deze mensen, soms jong, soms al redelijk op leeftijd, die minstens vijf keer per jaar een tocht maken langs de katholieken ter plaatse. Is dat nou zo bijzonder, vraagt u zich misschien af. Nou, misschien niet zo heel bijzonder maar ze doen het toch maar. En ze houden het vaak jarenlang vol. In Bredevoort bezorgen zeven bezorgers op ongeveer 110 adressen. Daarom deze keer vanaf deze plaats: hulde aan alle bezorgers van De Verbinding in alle zestien geloofsgemeenschappen!

EIBERGEN

Correspondent

Vacature

Vervoer nodig?

Lukt het niet om zelf naar een van onze activiteiten of vieringen te komen dan regelen wij vervoer voor u. U kunt hiervoor contact opnemen met Gerard Rupert, T: 06-8344 8963 of E: gerardrupert54@gmail.com

Terugblik

Op oecumenische sobere soepmaaltijd

We kijken terug op een mooie en inspirerende avond met 65 gasten aan tafel. De belangstelling was boven verwachting met zelfs nog mensen op de wachtlijst. De Veertigdagentijd is een periode van inkeer, bezinning en omzien naar elkaar en dit was de reden dat we gekozen hebben om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne die afgelopen 24 februari 4 jaar duurde. De sobere maaltijd was zeer geslaagd en oecumenisch voorbereid. De diaconie van de PKN Eibergen - Rekken en de werkgroep Mattheus Verbindt van de R.-K. H. Mattheüskerk werkten hierin samen en het was fijn

dat op woensdag 25 februari de R.-K. Mattheuskerk speciaal hiervoor opengesteld werd.

Dankzij de mooie woorden van voormalig pastoraal werker Simon Nagelmaeker, die ons meenam in de betekenis van de vastentijd, en de gebeden door Simon en Sophia, die sprak in het Oekraïens, stonden we stil bij wat er in de wereld aan de hand is, maar waren we vooral verbonden met al de Oekraïners.

De avond werd muzikaal ondersteund door 3 mensen, geboren in Oekraïne, en zij speelden op de bandura, prachtige muziek met



onder andere "Halleluja", die we samen konden meezingen.

Samen met een aantal Oekraïense gasten en Oekraïense muziek was het een zeer zinnige avond en hebben we genoten van de 6 verschillende soepen die door vrijwilligers gemaakt waren. Een van de soepen was door een Oekraïense bereid.

De opbrengst van de collecte was boven verwachting (627,00) EN gaat naar de soldaten aan het front.

De gasten waren zeer betrokken en vonden het een goed initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Op naar de sobere maaltijd in 2027.

Mattheus verbindt

De groep "Mattheus verbindt" bestaat uit: Marian Bolster, Gerard Rupert, Hans van Loosen, Hilda Bomers, José Schutten, Rosa Weeink en Marie-Cecile Weeink.

We organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten en vieringen voor de (geloofs)gemeenschap van Eibergen. Bij de oecumenische vieringen en activiteiten werken we samen met de PKN geloofsgemeenschap van de Oude Mattheus Eibergen/Rekken.

Heeft u vragen of wilt u contact met de groep "Mattheus Verbindt" dan kan dit via mattheusverbindt@gmail.com

De groep Mattheus Verbindt zoekt versterking dit mede door vertrek van een van de vrijwilligers. We zoeken iemand die betrokken is bij de geloofsgemeenschap en bij iedereen die omzien naar elkaar maar ook elkaar ontmoeten hoog in het vaandel heeft staan.

We organiseren, naast een tweetal oecumenische vieringen ism PKN Eibergen Rekken, activiteiten die hierop gericht zijn. Denkt u aan de sobere maaltijd, de vastenwandeling, meedoen met open monumenten dag en lichtjesavond op Allerzielen en voor 2026 ook een oecumenische KERSTNACHT viering. Dus weet u iemand of wilt u zelf een steentje bijdragen dan kunt u contact opnemen met Marian Bolster, mbolster55@gmail.com. Bellen mag ook op 06 14770366.

Midzomerwandeling

Mattheus Verbindt organiseert ism de Commissie Ontmoeting & Inspiratie van Paulus-Ludger parochie op maandag 22 juni een midzomerwandeling. Zie pagina 31 voor meer informatie.

Terugblik

Schemermens

Wat was het een succes en velen hebben genoten van de theatervoorstelling "Schemermens en de oecumenische viering met vastenwandeling.

Op zondag 15 maart was er in de Oude Mattheüs in Eibergen een theatrale muziekvoorstelling: "Schemermens", gespeeld door trio Wilde Eend.

De voorstelling werd door ongeveer 85 mensen bezocht en bijna iedereen bleef ook voor het nagesprek.

Het was een bijzondere en indrukwekkende voorstelling die maar weer liet zien wat een oorlog met mensen doet in het verleden maar nu nog steeds. Aangrijpende verhalen werden er gedeeld. De muziek was passend en de vertellingen meeslepend.

Na de voorstelling was er een kort nagesprek en gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van een drankje. Vele hebben hier gebruik van gemaakt.

Oecumenische viering en vastenwandeling

Op 29 maart "Palmzondag" was er een oecumenische viering in de RK-Mattheüs! 80 mensen bezocht deze viering die werd voorgedaan door dominee Jan Struik samen met de lectoren vanuit Mattheus Verbindt: Rosa en Hilda.

Vooraf aan de viering was, onder genot van koffie/thee, de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Na de viering kon men meedoen met de vas-

tenwandeling en velen hadden de wandelschoenen al aan om door het mooie Eibergen te lopen en met elkaar in gesprek te gaan. Eindpunt was de Huve waar de koffie en thee klaar stond met een broodje!

De collecte was bestemd voor de nieuwe Elektrocar voor Eibergen-Rekken!

Dit heeft maar liefst bijna 700,00 euro opgebracht! Bestuur en vrijwilligers waren met deze bijdrage erg blij en de nieuwe Elektrocar is weer een stapje dichterbij gekomen. De volgende oecumenische viering is op zondag 4 oktober 2026 in de Oude Mattheus kerk (DOM). Noteert u die alvast!

Kinderkerk

Er is weer KinderKerk voor kinderen van 2 tot 8 jaar op zondagmorgen 17 mei om 11 uur in de Antonius in Rekken. Zoals jullie misschien al weten

hebben we dit keer een hele bijzondere KinderKerk! Dan is er de kindercabaretvoorstelling: 'Een knuffel graag' door Ruurd Walinga. De kindershow gaat onder andere over vrienden maken en aandacht hebben voor elkaar. Aan de hand van Bijbelse verhalen waarin dieren een belangrijke rollenspellen. De theatervoorstelling bevat, naast het verhaal over Rudmer, enkele liedjes, een hilarische natuurkwis en een wedstrijdje wie zijn knuffel het beste kan laten spreken, zingen, piepen, brullen!

Voor kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden.

Zondag 17 mei, 11:00 uur

De Antonius

Lindevoort 20 te Rekken

Tot dan! Kom je ook?

Groeten van het KinderKerkteam

Reactie

Reactie op bericht over restauratie beelden in Groenlose Gids

"Na het besluit door het parochiebestuur om de Mattheuskerk in Eibergen te onttrekken aan de eredienst was er veel emotie over de sluiting maar geenszins over deze beelden" weet dhr. De Graaf nog. "Het parochiebestuur heeft toen besloten de beelden te restaureren en weer naar Groenlo te verplaatsen om ze in de Calixtusbasiliek een plek te geven."

Bovenstaande tekst stond in een artikel op blz. 5 in de Groenlose Gids van 18 maart 2026 (<https://www.groenlosegids.nl/reader/38906#p=4>).

De beheercommissie van de Mattheuskerk wil hierop reageren, omdat dit niet de gang van zaken was. Er is inmiddels contact geweest met Hans de Graaf en hij erkent dat

het artikel in de Groenlose Gids op punten geen goede weergave van de feiten was. Hieronder hoe het, volgens de beheercommissie, wel gegaan is.

De beheercommissie van de Mattheuslocatie werd door het bestuur benaderd met de mededeling dat de beelden gerestaureerd zouden worden. Natuurlijk stemden wij daarmee in. Er was geen sprake van dat de beelden niet terug zouden komen. De beelden werden opgehaald met de verzekering dat ze na restauratie terug zouden komen. Waarom zouden we emotie hebben? De beelden kwamen immers terug.

Na enkele weken werden we gebeld door een bestuurslid met de mededeling dat restaurateur Aleth Lorne geadviseerd had om de beelden niet meer terug te plaatsen in onze kerk, dat zou het behoud van de gerestaureerde beelden niet ten goede komen. Natuurlijk hadden we onze bedenkingen en vonden het jammer dat de beelden niet terugkwamen in Eibergen, maar wie zijn wij om het advies van een deskundige in twijfel te trekken. Daarom ging de beheercommissie akkoord met het voorstel van het bestuur. Dit was de gang van zaken en niet, zoals in het krantenartikel staat, dat er geen emoties waren en het bestuur toen maar besloten heeft om in te grijpen en de beelden naar Groenlo te verplaatsen. Waarom emoties hebben over de beelden? We wisten op dat moment niet beter dan dat de beelden terug zouden komen. In gesprekken met vertegenwoordigers van het bestuur die de beelden al eerder wilden verwijderen hadden we al duidelijk aangegeven dat de beelden pas weg mochten als de kerk gesloten was en niet eerder. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan en de beheercommissie had vertrouwen in die toezegging. Dus hoezo geen emoties? Dat was niet nodig met dat wat er afgesproken was. We vinden het jammer dat wij als locatie op deze manier neergezet worden, vooral omdat dit niet waar is. We hebben gehandeld in het vertrouwen dat de beelden terug zouden komen en hebben geen moment getwijfeld aan de eerlijkheid van het advies van de restaurateur. Dus hoezo geen emoties?

*De beheercommissie
locatie H. Mattheus Eibergen*



HARREVELD

Correspondent

L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Digitale nieuwsbrief

Aan het begin van iedere maand verschijnt de digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws, de misintenties en de familiekroniek van alle locaties van parochie HH. Paulus en Ludger. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan via de website: paulus-ludger.nl (kopje media). U vindt hier ook het archief van eerdere edities van het magazine en de digitale nieuwsbrief. Voor wie geen toegang heeft tot internet, ligt achterin onze kerk één geprint exemplaar van de digitale nieuwsbrief ter inzage.

Nieuwe berging

Op de begraafplaats in Harreveld is onlangs een nieuwe berging in gebruik genomen. Deze ruimte biedt een praktische oplossing voor het opslaan van gereedschap en materialen die nodig zijn voor het onderhoud. Daarnaast dient de berging ook als een plek waar de vrijwilligers van de tuin-/bouwgroep tijdens het werk een kop koffie kunnen drinken en



na gedane arbeid nog even gezellig samen kunnen komen voor een drankje. De ingebruikname van de berging kreeg een feestelijk tintje dankzij de inzet van de vrijwilligers zelf. Zo werd er bij het bereiken van het hoogste punt van de bouw door enkele vrijwilligers een meiboom geplaatst. Bij de ingebruikname van de berging hebben de vrijwilligers hun eigen officiële opening gehouden. Tijdens deze gelegenheid werd een ingelijste foto van de tuin-/onderhoudsgroep onthuld. Deze eer viel te beurt aan de jongste en de oudste vrijwilliger. Na de onthulling was het tijd voor een gezellig samenzijn. Met een hechte groep van ongeveer vijftien vrijwilli-

gers vormt de begraafplaats in Harreveld niet alleen een plek van herinnering, maar ook van betrokkenheid en gezamenlijkheid.

Pinksteren

Grenzeloos

Pinksteren is het feest van enthousiasme om nieuwe wegen in te slaan naar samenhang en vrede. Het is het feest van ontmoeting en elkaar verstaan. Zaterdag 23 mei 2026 aanvang 10:30 uur, Harreveld St. Agatha kerk locatie pastorietuin, m.m.v. Muziekvereniging St. Agatha.



LICHTENVOORDE

Correspondent

Vincent Stapelbroek

In memoriam:

Bennie Harbers

*Lichtenvoorde, 15 september 1943

† Lichtenvoorde, 13 maart 2026

'Nooit een verkeerd woord van gehoord. Hij was altijd rustig. Hij had mensenkennis. Vijftien jaar heb ik met hem opgetrokken in het klussteam. Bennie wist veel, vooral voor wat betreft de technische kant van de klussen', vertelt Frans te Brake. 'Bennie was heel fijn in de omgang. En hij had een heel goed geheugen.' Op verzoek van onze geloofsgemeenschap ben ik bij Frans te Brake op bezoek. Hij heeft veel met Bennie geklust en hij kan veel over hem vertellen.

'Sinds 1957 kende ik Bennie al. We zaten op de LTS in Lichtenvoorde. Bennie leerde voor timmerman. Later heeft hij zich verder bekwaamd in de techniek. Bennie woonde, o.a. vanwege zijn werk, jarenlang in Apeldoorn. Toen hij met prepensioen keerde hij met zijn gezin terug naar Lichtenvoorde.

Bennie was actief op allerhande gebied. Hij was imker, gaf schilderles bij de KBO en hielp hij bij het onderhoud van het kerkhof. Wagenbouwer was hij ook. Hij was actief betrokken bij corsogroep Teeuwssen. Kortom: Bennie was een man met veel talenten.

Tussen 2006 en 2009 werd de Bonifatiuskerk gerenoveerd. Bennie was de contactpersoon tussen de aannemers, de opdrachtgever en de toezichthouder, waardoor de architect van het Bisdom niet meer nodig was. Zijn kennis van constructies en technisch inzicht zorgden steeds weer voor de meest gunstige oplossingen bij probleemgevallen.

Tijdens de renovatie was Bennie betrokken bij het bouwteam van vijf vrijwilligers. Toen de verbouwing afgerond was, ging het bouwteam verder als klussteam. Deze groep vrijwilligers verzorgde, onder leiding van Bennie, het onderhoud van de kerk, de pastorie en het terrein rondom de gebouwen. Bennie had een prettige wijze van leiding geven en stond iedereen met raad en daad bij. Verder onderhield hij, samen met het klussteam, de Mariakapelletjes van de geloofsgemeenschap. Enkele jaren geleden werd het gezicht van het Mariabeeld in de Fatimakapel vernield. Gelukkig kon het gezicht mooi gerestaureerd worden.

Ook de beschadigde muurschilderingen werden weer in goede staat teruggebracht. (Redactie: Het onderhoud van de Fatimakapel wordt hoofdzakelijk door de familie Hummelink verzorgd.)

Afgelopen herfst werd Bennie ziek. De ziekte en het overlijden van zijn vrouw, enkele

jaren geleden, trokken, een zware wissel op hem. Toch bleef hij tot het laatste moment nog betrokken bij het gebeuren. Op Oudejaarsdag schreef hij in een mail aan de collega's van het klusteam: "Ik kan niet meer komen klussen. Ik vond het altijd heel gezellig bij jullie."

Als geloofsgemeenschap willen we Bennie danken voor zijn liefdevolle inzet voor onze kerk. We zullen aan hem denken en wensen de familie heel veel sterkte.

Vakantieviering

Op zondagochtend 12 juli a.s. om 11:00 uur organiseren we een vrolijke vakantieviering in de kerk van Lichtenvoorde.

Aan het begin van de zomer hebben we veel te vieren waar we dankbaar voor zijn. Voor de meeste mensen komt een tijd van vrij-zijn, van relaxen en van genieten van



de natuur. Een tijd om naar buiten te gaan en je te verwonderen over al het moois. Met lichte teksten vol schoonheid en dankbaarheid en een besef dat je omgeven bent door iets "groters" geven we dit vorm.

Vincent Stapelbroek komt fijne, bekende liedjes zingen die dit ook uitdrukken. Kom geheel vrijblijvend eens de kerk binnen, neem je gezin, familie en vrienden mee en vier met ons de zomer.

*Truus Kemperman, Ellen Dekkers
en Marjo Stapelbroek*

Onze vrijwilligers

De vrijwilligersmiddag is dit jaar op zondag 12 juli en start direct na de feestelijke vakantieviering. Bij zonnig weer zitten we buiten aan de zijden van het Willem Doppenplein. Bij wat koeler of regenachtig weer zal het feestje plaatsvinden in de Ludgerzaal. We starten met een gezamenlijke lunch. Hoe de middag er verder uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Er zal in ieder geval gezorgd worden voor een hapje en een drankje. Ook zal de Paarskaars van 2025 onder de aanwezigen verloot worden.

Oproep koorzangers Openluchtviering

Deze zomer mogen we weer de oecumenische viering van Anders Kerk Zijn samen vieren bij 't Koffiesköpke. Ds. Hinkamp en Betsy Hummelink zullen voorgaan buiten in de prachtige tuin in Zieuwent.

Om het oecumenische karakter van deze viering te onderstrepen gaan we, net als vorig jaar, weer een koor samenstellen van mensen van alle gezindten.

Dus heb je zin om samen een aantal keer te oefenen voor deze openluchtviering, geef je dan op. De repetities zijn gepland op zaterdagmiddagen 15:00 uur in de kerk van Zieuwent, o.l.v. Vincent Stapelbroek en wel op: 30 mei, 6, 13 en 20 juni, 8 en 15 augustus. Op de

eerste repetitie wordt de bladmuziek uitgedeeld.

De openluchtviering is dan op zondagochtend 23 augustus om 10:00 uur. Geef je op bij: marjostapelbroek@hotmail.com.



MEDDO

Correspondent

Henriëtte Zieverink-Schutteman

Vieringen Meddo

Op eerste Paasdag, zondag 5 april werd een viering gehouden m.m.v. koor Caisa. Voorgangers waren Ellen Klitsie en Henriëtte Zieverink.

De vieringen worden goed bezocht en iedereen is heel blij dat, ondanks dat er het niet meer in de kerk kan, er nog vieringen worden gehouden voor de Meddose geloofsgemeenschap. Maar het zou mooi zijn wanneer er nog meer mensen bij aanwezig zijn.

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om op 24 mei, 1e Pinksterdag, 's morgens om 9:30 uur naar zaal de Eendracht in Meddo te komen om van de viering bij te wonen. Voorgangers zijn Leo Zieverink en Ellen Klitsie. U kunt intenties aanvragen door een mail te sturen naar: meddo@paulus-ludger.nl of via telefoonnummer 06-1116 8392. U kunt ook een briefje inleveren voor aanvang van de dienst. Iedereen is van harte welkom!

De werkgroep vieringen is van plan om door

te gaan met de vieringen. Wij houden u op de hoogte middels de maandelijkse nieuwsbrief, het parochieblad, Achterhoek nieuws en Meddo.net.

Is er nog toekomst?

Afgelopen jaar heb ik officieel afscheid genomen van al mijn functies binnen de geloofsgemeenschap hier in Meddo. Wat nu nog speelt is dat ik op de achtergrond een klankbord ben voor hen die een aantal taken over hebben genomen, dan wel voortzetten. Aan de jaren 'dienstbaar zijn' is daarmee een einde gekomen. Wat overblijft is een groot heimwee naar het verleden en grote onzekerheid naar de toekomst.

Hoe nu verder??

Dit zit ik mij toch wel dagelijks af te vragen. Het gemis van een gebouw speelt daarin een belangrijke rol. Als je zolang iets met hart en ziel hebt gedragen, en het is er niet meer, dan laat dat een grote leegte achter. Dan is het sluiten van de kerk niet alleen dat een gebouw op slot gaat, maar ook het verlies van een plek waar je een binding mee had. Waar iedereen samen kwam. Het onderlinge contact vervaagt daardoor. Zolang het nog zinvol is om door te gaan op deze weg die wij nu zijn ingeslagen, blijft een kleine groep nog actief om binnen deze geloofsgemeenschap de zaak draaiende te houden.

Op dit moment ben ik nog beschikbaar voor een paar commissies. Ik ga ervan uit dat ook deze functies door anderen overgenomen zullen worden.

Er was belangstelling voor de aankoop van het kerkgebouw. Helaas hebben deze poten-

tiële kopers afgehaakt. De verkoop van de kerk ligt nu in handen van een plaatselijke makelaar. Dus nog geen duidelijkheid, wie er deze kerk gaat kopen en of er nog een mogelijkheid is om daarin mede te participeren. Hoelang het nog gaat duren voordat er een nieuwe eigenaar bekend is, gaat de aanblik van het kerkgebouw en haar directe omgeving steeds meer verpauperen. Wat dat betreft is deze aanblik geen visitekaartje meer voor haar omgeving. De huidige eigenaar laat alles maar verkommeren en doet er niets aan.



Voor in de grote tuin staat nog een boom welke is geplant door pastor (bisschop) Dave Capucao in september 2011. De herinneringen aan hem blijven daardoor in leven. Of deze boom het nog lang vol houdt is nog maar de vraag?

Het kan gauw gaan en er is blijkbaar niemand wie daar verantwoordelijk voor is.

Het is net als de kerkklokken, ze zijn er wel, maar luiden niet meer.

Joep Dorsthorst



NEEDE

Correspondent

Sjaak Ots

Mededeling**Gewijzigd tijdstip doordeweekse eucharistieviering**

Vanaf woensdag 9 september is de doordeweekse eucharistieviering die altijd op de tweede dinsdag van de maand was, verschoven naar de tweede woensdag van de maand om 9:00 uur.

Ouderendiensten

In Grote kerk in Neede

Tijd 14:30 - 15:00 uur: gebedsdienst

15:00 - 15:30 uur: koffie/thee

29 mei 2026, voorganger ds W. Onderwaater, organist Gerrit Ebbekink.

26 juni 2026, voorganger Fokje Markerink, organist Ab Heuvelink.

31 juli 2026, voorganger Joke MacLean, organist Gerrit Ebbekink.

Sam's kledingactie

Op 10 april en 11 april was er een grote inzamelingsactie voor Sam's kledingactie. De opbrengst van deze inzamelingsactie gaat naar het project van het Liliane Fonds, waarbij het King George VI Rehabilitation Centre in Zimbabwe wordt ondersteund.

Hierbij dank aan de enthousiaste vrijwilligers die geholpen hebben bij de inzameling.

VRAGENDER

Correspondent

Pastoraatsgroep Vragender
keuning.cp@gmail.com

Weer op stap

Geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua Vragender organiseert in mei, Maria-maand, een mooie fietstocht langs kapellen en kruizen in Oost-Gelre. Bij

enkele stappen wij even af om het wat nader te bekijken. Dit gaan wij doen op Pinksterzaterdag, 23 mei. Vertrek

om 13:00 uur parkeerplaats achter de kerk. Er wordt, gezorgd voor een routeboekje. (zolang de voorraad strekt)

Wij bezoeken o.a. de kerk in Mariënvelde, O.L. Vrouw van Lourdes, waar wij een momentje van bezinning hebben. Er zal een gedicht gelezen worden en wij zingen enkele Marialiederen. Een kaarsje opsteken of een bloem meebrengen is natuurlijk ook welkom. En dan is er koffiepaauze in het naastgelegen

BMV. Wij vervolgen onze route richting Lichtenvoorde waar wij afsluiten met een drankje (op eigen kosten) om dan samen terug te gaan naar Vragender. Kun je of wil je liever niet mee-



fietsten wees dan toch welkom In Mariënvelde voor kerkbezoek en samen aan de koffie. Wij zullen daar 14:15 uur zijn.

Ben je enthousiast geworden om mee te gaan, dan graag even aanmelden bij Tinie Kerkhoff 06-8394 7627 of Bas Gierkink 06-4132 9450. Een app berichtje kan natuurlijk ook. Welkom zaterdag 23 mei.

Pastoraatsgroep Vragender

Kermisviering

Ook dit jaar wil onze geloofsgemeenschap het kermisweekeinde beginnen met een mooie viering. Dit op zaterdag 13 juni om 19:00 uur in de Schoppe van restaurant Beneman. Pastoor H. de Jong zal hierin voorgaan samen met kermis comité en assistentie uit onze gemeenschap. De viering wordt muzikaal ondersteund door fanfare en slagwerkgroep Antonius. Mogen wij ook dit jaar weer velen van harte welkom heten in Vragender de kermisviering? Komt U ook?

Tot dan.

Geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua

**Palmpasenviering**

Zondag 29 maart waren we bij elkaar in het speeltuiggebouw om Palmpasen te vieren. De klok was een uur vooruitgezet en toch kwam een twintigtal mensen op tijd binnen. De vrijwillige voorgangers heetten iedereen welkom en de woorddienst kon beginnen. Tussendoor zongen we liederen, die ondersteund werden met een geluidsoptname. In de overweging werd stil gestaan bij de ruimoerige tijd waarin Jezus destijds in Jeruzalem met palmtakken werd ingehaald. De vraag was: hoe staan wij in onze onrustige wereld tegenover de gebeurtenissen, die veroorzaakt worden door de wereldleiders. Laten we hopen dat ons geloof een houvast is om er voor elkaar te zijn.

Na de viering kon er bijgepraat worden bij een kop koffie of thee met zelfgebakken cake. Het was een mooie bijeenkomst. Voor thuis konden de aanwezigen een palmtak meenemen.

WINTERSWIJK

Correspondent

Wilhelmien Wolters

Ontmoetingsdag

Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een "Bezinning en Ontmoetingsdag" voor zieken, ouderen en thuiszittende parochianen.

De organisatie is dit jaar in handen van de Geloofsgemeenschap H. Jacobus Winterswijk in samenwerking met Aalten, Bredevoort en Meddo en wel op.

Woensdag 20 mei 2026, locatie Cafe Spiekerman Goorweg 5, 7104 BB Winterswijk

Meddo. U bent inmiddels al wel benaderd maar u mag het zien als een herinnering. U mag de H. Eucharistie mee vieren en onder het genot van een hapje en een drankje van een gezellige dag genieten.

In naam van Jezus

Het duurt nog even voor het plaats vindt, maar misschien kunt u het weekend dan alvast een beetje vrijhouden. Het is op zaterdag 27 en zondag 28 juni. Op zondag is er dan om 10.00 uur een oecumenische viering op het plein bij het oude gemeentehuis. Het is een viering waar meerdere kerken van Win-

terswijk aan deelnemen. Voor verdere gegevens krijgt u nog bericht via de Nieuwsbrief van juni en kunt u informatie vinden op de website, paulus-ludger.nl

Jarige parochiaan

Op 12 juni hoopt Mevrouw Peters- Ebbers 100 jaar te worden. Ze vertelde dat ze al vroeg thuis moest helpen want ze hadden een groot gezin en er was altijd wel wat te doen.

Ze woont nog in haar eigen appartementje waar ze wel bezoek krijgt wat ze ook fijn vindt, maar ze houdt ook van rust. Ze zal haar

verjaardag vieren met de dierbare mensen om haar heen. We wensen haar namens de geloofsgemeenschap H. Jacobus een gezellige dag.

Voedselbank

Voor de maand mei vragen we schoonmaakmiddelen.

Voor de maand juni vragen we suiker en suiker producten

Voor de maand juli vragen we mixen of sauzen voor macaroni, spaghetti of rijst.

Actie Kerkbalans

Op zaterdag 21 maart startte in onze geloofsgemeenschap de Actie Kerkbalans 2026.

Het thema is: Geef voor de kerk van morgen. Met uw bijdrage steunt u de toekomst van onze geloofsgemeenschap H. Jacobus.

Vrijwilligers bezorgden vanaf 21 maart de kerkbijdrage enveloppe op uw adres.

U kunt de enveloppe met het deelname formulier inleveren op het adres van de vrijwilliger of in de brievenbus van het parochiecentrum. U mag het formulier ook scannen en per mail sturen naar winterswijk@paulusludger.nl

Wij hopen dat u het werk in onze geloofsgemeenschap wilt steunen.

Werkgroep Actie Kerkbalans

Hoogfeest van Pasen

Drie bijzondere dagen gaan vooraf aan de viering van Pasen. Dit wordt het Paastriduüm genoemd.

Als geloofsgemeenschappen vierden wij het Paastriduüm in het Eucharistische centrum, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Als oud-

Grollenaar stiekem trots op. Respectvol heb ik de Woord- en Communieviering vanochtend om 09.30 uur meegemaakt in onze kerk in Winterswijk. Ik heb meegezongen in ons R.-K. Herenkoor dat super op orgel werd begeleid door – je kunt er niet omheen - de heer Offenbergh uit Groenlo. Wij zongen ook het Ave Maria van Jetten (geen politiek statement).

Uniek en bijzonder was het feit dat Ben Stevens met zijn echtgenote als voorgangers van de Werkgroep Gebedsdienst van achteruit de kerk met de Paaskaars naar voren liepen onder "Jubilate" orgelspel. Na afloop van de viering was er voor de kerkgangers in het parochiecentrum koffie met koekjes en een paaseitje. Werkgroep, bedankt voor al jullie inspanningen.

Op persoonlijke titel, André Maarse

ZIEUWENT

Correspondent

Anneke Kouijzer

ludgerziewwent@gmail.com

Werenfried in Elst

In ons vorige parochieblad was te lezen over 1300 jaar Werenfried en een tentoonstelling (in voorbereiding) over onze patroonheilige. En omdat de H. Werenfridus voor Zieuwent ook een speciale betekenis heeft, mag daar wel iets meer over verteld worden.

Zoals gezegd bestaat het dorp Elst in de Betuwe 1300 jaar. In het jaar 726 werd het geschonken aan de Ierse monnik Werenfried met de opdracht er een kerk te stichten. Hij predikte in het gebied van de Betuwe tot Westervoort toe, waar hij ook een kerk stichtte. Op 14 augustus 760 stierf Werenfridus in Westervoort, maar werd begraven in Elst. Het verhaal over de ossenkar en het bootje, de strijd tussen Westervoort en Elst zie je in het glas-in-loodraam in onze Zieuwentse kerk terug. Zijn relikwie werd in 925 door Balderik van Kleef, bisschop van Utrecht, meegenomen nadat hij Sint Werenfridus in Elst heilig had verklaard.

Nu, eeuwen later, met het feest "1300 jaar Elst en Werenfried" op komst, zijn koster Bjorn van Snippenburg en podcastmaker Anne-Ruth Groen op onderzoek uitgegaan. Want in Elst ontbreekt al decennia de bijzondere relikwie: het botje van Sint Werenfridus. Vele pelgrims hebben door de eeuwen heen hiervoor een bedevaart naar Elst gemaakt. Sinds WOII is dat kostbare botje spoorloos... Hoe kan een relikwie, al zolang gekoesterd, zomaar verdwijnen? En, even belangrijk, waar is het gebleven?

De koster en de podcastmaker willen dit mysterie ontrafelen. Ze zijn in archieven gedo-



ken, hebben betrokkenen gesproken en reconstrueren wat er met dat botje gebeurd kan zijn. Zoals in de aankondiging van de podcast van Omroep Gelderland staat: 'Het is een meeslepemde zoektocht vol geschiedenis geworden.' Een aanrader om te beluisteren. Dit kan via Omroep Gelderland. Ook zijn de eerder verschenen artikelen van OG hierover nog terug te lezen.

Relikwie 'even thuis'

Nu de kostbare relikwie 'gevonden' is, heeft het parochiebestuur van Elst een bijzondere afspraak kunnen maken. Vanuit in de collectie van de oud-katholieke Sint Gertrudiskathedraal in Utrecht, wordt de relikwie aan Elst in bruikleen gegeven, voor de duur van 25 jaar. Op zaterdag 6 juni wordt de relikwie tijdens een oecumenische vespers in Elst in ont-

vangst genomen. Aanwezig zijn mgr. Wallet, oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht en mgr. Woorts, rooms-katholieke hulpbisschop van Utrecht en pastoor Karel Donders van Elst. Het belooft een indrukwekkend moment te worden als Werenfried's relikwie na 1100 jaar terugkeert naar Elst.

Zieuwents vaandel

Het Tempel-Kerkmuseum in Elst besteedt natuurlijk ook ruim aandacht aan onze Werenfried: als missionaris, prediker, kerkenbouwer maakte hij Elst na zijn heiligverklaring tot een pelgrimsoord. De sporen daarvan zijn terug te vinden in het museum middels een speciale tentoonstelling, te zien vanaf 6 juni. En het Werenfridusvaandel uit Zieuwent is één van de tentoongestelde voorwerpen.

Werenfried in beeld

Net als bij het 125-jarig bestaan van onze Zieuwentse H. Werenfriduskerk is er in Elst ook een oproep aan creatieve parochianen gedaan. Feestcomité Elst 1300 heeft namelijk een wedstrijd uitgeschreven om Sint Werenfridus op een eigentijdse manier uit te beelden. Door middel van tekenen of schilderen, borduren of breien, smeden, houtbewerking of boetsen kan een mooie Werenfridus gemaakt worden. Het is voor jong en oud en iedereen kan er zijn eigen materiaal voor kiezen en een eigen invulling aan geven. In de feestweek van Elst 1300 wordt dan in het parochiehuis een expositie gehouden van alle creatieve werken.

Oproep koorzangers

Zondag 23 augustus om 10:00 uur weer een oecumenische viering van 'Anders Kerk Zijn' met ds. Hinkamp en mevr. Hummelink bij 't Koffiesköpke. Zin om mee te zingen in het projectkoor, kijk dan op pagina 26.



Vrede en gerechtigheid

Houvast in veranderende tijden

Brief van de Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Dierbare broeders en zusters in Christus,

De politieke, sociale, economische en culturele wereldorde is aan het veranderen.

Meerdere landen breiden hun invloed uit over hun grenzen heen. Daarbij laten hun regeringen zich steeds minder gelegen liggen aan internationale organisaties die de macht van individuele landen beperken. Door de nadruk op het eigenbelang neemt de internationale solidariteit af. De veranderingen van de wereldorde leiden tot onrust, instabiliteit en conflicten. Ook in Nederland merken we de gevolgen daarvan, voor onze vrijheid, welvaart en veiligheid.

Te midden van alle veranderingen vinden we houvast, richting, hoop en troost in ons geloof dat oproept te bidden voor en te werken aan vrede en gerechtigheid, indachtig de eerste woorden van de Verrezen Heer: "Vrede zij u." (Joh. 20)

Vrede en gerechtigheid zijn met elkaar verbonden. De profeet Jesaja (32,17) zegt dat vrede een vrucht is van gerechtigheid. In de brief van Jacobus (3,18) staat dat gerechtigheid een vrucht is van vrede. Waar ongerechtigheid is, kan geen vrede zijn en waar onvrede is, krijgt gerechtigheid geen kans. Vrede komt niet voort uit geweld en afschrikking, maar uit gerechtigheid. Vrede is niet alleen het afzien van geweld, maar het zoeken en behouden van verbinding. Vrede is niet de tegenstander ontwapenen en verslaan, maar uiteindelijk weer in zijn waardigheid herstellen. Vrede betekent werken aan een gezamenlijke toekomst, waarin bronnen van conflict worden weggenomen en wegen gevonden worden om conflicten op te lossen. Vrede gaat om het zoeken van het gezamenlijk goede, het 'bonum commune', voor de strijdende partijen en daarmee ook voor de regio en uiteindelijk voor de hele wereld.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin gebruik van geweld ter verdediging, alleen in allerlaatste instantie, gelegitimeerd is zoals wanneer het eigen land wordt aangevallen of bij schendingen van mensenrechten. In alle gevallen dient het geweld proportioneel, doelmatig en beperkt te blijven. Coördinatie en legitimering door organisaties zoals de Verenigde Naties of de Europese Unie is daarbij nodig. De overheid dient de menselijke waardigheid te beschermen. Menselijke waardigheid is het leidend beginsel voor het democratisch proces, waarin mensen hun meningen uitdrukken en gezagshouders bij verkiezingen getoetst worden. Menselijke waardigheid komt naar voren in een rechtsstaat, waarin mensen objectief en onafhankelijk worden behandeld, en waarbij niet macht maar gezamenlijk opgestelde regelgeving het onderlinge samenleven bepaalt. Vanuit de overheid moet de maatschappelijke pluriformiteit die elke samenleving kenmerkt worden beschermd, waardoor minderheden zichzelf kunnen zijn en in vrede met elkaar kunnen leven.

Ook dient er vrije pers en nieuwsgaring te zijn, zodat mensen zich vrij kunnen uiten en informeren.

Paus Johannes XXIII schreef in zijn encycliciek 'Pacem in terris' (1963) "dat er in plaats van het criterium voor vrede dat steunt op een evenwicht van bewapening, het principe komt dat er alleen maar in wederzijds vertrouwen aan een vrede gebouwd kan worden" (61). Door diplomatie en geweldloze acties kan de waardigheid van zowel de slachtoffers als van de daders overeind blijven en zo kansen bieden aan herstel van vrede en gerechtigheid.

Paus Leo XIV pleit bij conflicten voortdurend voor ontwapening, dialoog en bekering van harten. In zijn vredesgebed, vaak gericht aan Maria Koningin van de Vrede, roept hij op tot 'ongewapende en ontwapende vrede': "Ons gebed voor vrede gaat onverminderd door, in het bijzonder door het gezamenlijk bidden van de heilige rozenkrans. En uit deze voorbede van het hart komen vele gebaren van evangelische naastenliefde, concrete nabijheid en solidariteit voort" (Angelustoespraak 26 oktober 2025). De paus benadrukt in zijn boodschap voor Wereldvrededag 2026 dat het noodzakelijk is "ieder geestelijk, cultureel en politiek initiatief dat de hoop op vrede levend houdt, te motiveren en te ondersteunen". In zijn gebed voor de maand maart 2026 gaat de paus daar op verder: "Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, opdat wij instrumenten van verzoening mogen worden."

Wij zijn geroepen bij te dragen aan het welzijn van anderen, en daarmee aan hun veiligheid. Er is een breed gedragen Europees perspectief op veiligheid nodig dat gebaseerd is op vrede waarin menselijke waardigheid, territoriale integriteit, nationale soevereiniteit en internationale solidariteit de leidende waarden zijn. Binnen de organisaties van het maatschappelijk middenveld, waartoe ook onze Kerk behoort, moeten we het gesprek voeren over hoe we als gehele samenleving weerbaarder kunnen zijn.

Paus Leo XIV benadrukt steeds dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen volkeren.

In navolging van zijn voorganger paus Franciscus ziet de paus gelovigen van verschillende tradities en alle mensen van goede wil als broeders en zusters die zich gezamenlijk inzetten voor vrede en gerechtigheid. Daardoor ontstaat er een wereldwijde, grensoverstijgende en mensenverbindende smeekbede voor vrede en gerechtigheid.

In zijn gebed voor de maand maart van 2026 bidt de paus: "Moge elk vriendelijk woord, elk gebaar van verzoening en elke keuze voor dialoog zaadjes zijn voor een nieuwe wereld."

Samen met u sluiten wij ons van harte aan bij het vredesgebed van de paus. Zijn oproep te bidden voor en te blijven werken aan vrede en gerechtigheid is een houvast in veranderende tijden. Nu wij onderweg zijn naar Pinksteren, moge de Heilige Geest ons die vrede schenken.

Baarn, tweede week van Pasen, 15 april 2026
De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland



Eerste Heilige Communie 2026

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk moment waarbij gedoopte kinderen, tussen de 8 en 10 jaar voor het eerst volledig deelnemen aan de eucharistieviering en Jezus mogen ontvangen in de hostie. Het is het tweede sacrament dat ze ontvangen in hun leven en een volgende stap in het geloof.



Dat moment hebben we goed voorbereid en vierden we feestelijk samen.

Het sacrament van boete en verzoening hebben besproken en voor het eerst ook geoefend in een gesprekje met pastoor De Jong.

tekst: pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink



Schitterend wonen



Betting Wonen

B R E D E V O O R T

www.bettingbredevoort.nl

Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag: Gesloten
dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
vrijdag: 9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

Jongerenreis Italië

13-22 augustus 2026

Pastor Gerben Zweers en pastoraal werkster Hedwig Mensink organiseren samen met een aantal andere jongeren een reis naar Italië. Dit wordt een hele mooie reis want die gaat naar een aantal bijzondere plaatsen. We zullen onder andere in Assisi overnachten.

De reis is van 13-22 augustus en kost ongeveer €700,00. De reis is een mengeling van cultuur, gezelligheid en inspiratie. We bezoeken mooie stadjes en plaatsen, we hebben veel tijd met elkaar (af en toe koken we zelf!) en we hebben vieringen in mooie kerken.

Dit is natuurlijk een reis die je niet kunt missen!

Je kunt je opgeven tot 1 juli bij:

pastor Gerben Zweers,
E: gjbzweers@gmail.com
pastoraal werkster Hedwig Mensink
E: h.mensink@3eenheidparochie.nl

Ook voor vragen kun je bij hen terecht.

Scan voor meer informatie de QR-code of ga naar
<https://3eenheidparochie.nl/2026/02/08/jongerenreis-naar-italie/>



Ontdek de cultuur, laat je inspireren en geniet van gezelligheid!

We reizen naar Pavia, San Gimignano, Assisi en Siena

Ook gaan we op bezoek bij de heiligen:

Clara, Franciscus, Carlo Acutis en Augustinus

Leeftijd: 16-30 jaar

Kosten: €700,-

Voor info en aanmelding: Pastor Gerben Zweers o.s.a.

gjbzweers@gmail.com

Meer informatie?--zie de QRcode!

13-08-2026

T/M

22-08-2026



GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht
- De beste zorg & lage tarieven
- Dag en nacht écht bereikbaar

Wij hebben
alle tijd &
aandacht
voor u!



Henk-Jan

Tom

Xandra

Tim

Tessa

Danieke

Thijs

Tess

Maïke

Femke

Gerard

Renate

Tara

Bel daarom áltijd eerst GUV!

T 0543 - 49 12 70 (24/7) www.guv.nl

GUV kan de uitvaart ook verzorgen als u elders verzekerd bent!



Woestijnmoeders



De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger nodigt u uit voor een samenkomst over dit bijzondere onderwerp. Deze vindt plaats op dinsdag 19 mei in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

Deze samenkomst is gewijd aan het ontdekken van woestijnmoeders, vrouwen die de woestijn bewoonden in de eerste eeuwen na Christus, net als de woestijnvaders, over wie veel meer bekend is, maar gedreven door een eigen verlangen en urgentie.

Woestijnmoeders zijn in de geschiedenis zo goed als onzichtbaar geworden. Dat zij essentieel deel uitmaken van de woestijntraditie... wie weet het? Maar ze waren er, en ze waren met velen. Het waren vrouwen die in de tijd dat christendom theologie werd en als kerk vorm kreeg, daaruit wegtrokken. Zelfbewust en nederig zochten zij in woestijn en wildernis de vrijheid haar roeping om een God-gewijd leven, te volgen.

Wat noodzaakte hen? Aan wie of wat gaven zij gehoor? Wat bezielde hen?

Hadé Overdulve heeft zich verdiept in de oorsprongen van het christendom en ging op zoek naar de vrouwen in de woestijn. Zij is lekenkarmeliet, meewerkend betrokkene van het St. Karmel Twente, geestelijk begeleider en eigentijds kluizenares.



Midzomerwandeling

Mattheus Verbindt organiseert in samenwerking met de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus en Ludgerparochie op maandag 22 juni een midzomerwandeling van circa 5,5 km.



Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen inspireren.

Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar wandelen we rond Eibergen.

Wanneer: maandag 22 juni 2026
Vertrekpunt: RK Mattheuskerk, Grotestraat 88 in Eibergen
Starttijd: 19.00 uur.

Duur wandeltocht circa 2 uur inclusief een pauze, na ongeveer 4 km, met koffie, thee en wat lekkers. Na de wandeling is er nog gelegenheid een glaasje frisdrank te nuttigen in de Antoniusbeuk van de R.-K. Mattheuskerk.

Opgave vóór 1 juni via e-mail: mattheusverbindt@gmail.com

Voor vragen mbt de wandeling kunt u contact opnemen met: Gerard Rupert, tel. 06 8344 8963.

Loopt u ook mee. Meer dan de moeite waard! Neem gerust een wandelmaatje mee naar deze midzomerwandeling.

Tot de 22e juni!

Werkgroep Mattheus Verbindt



Kom, Geest van vrede

Kom, heilige Geest,
Geest van liefde en vrede,
daal neer over deze wereld die zo vaak verdeeld is.

Zie, o Heer, de volkeren die lijden onder oorlog,
de harten die verscheurd zijn door haat,
de mensen die leven in angst en onzekerheid.
Wij smeken U: vernieuw het aangezicht van de aarde.

Stort uw vrede uit in de harten van alle mensen,
opdat vijanden elkaar weer als broeders en zusters mogen zien,
en dat geweld plaatsmaakt voor vergeving,
en wrok voor barmhartigheid.

Heilige Geest,
inspireer de leiders van de naties,
dat zij zoeken naar gerechtigheid en waarheid,
dat zij het algemeen welzijn dienen
en wegen van dialoog en verzoening kiezen.

Trooster van de bedroefden,
wees nabij allen die lijden onder conflict en armoede:
de gewonden, de vluchtelingen, de rouwendenden, de hongerigen.
Geef hun hoop, kracht en een toekomst.

Zuiver onze harten, o Geest van God,
opdat ook wij bouwers van vrede mogen zijn,
in onze woorden, in onze daden,
in onze families en gemeenschappen.

Leer ons de weg van Christus te volgen,
die zelf onze vrede is,
opdat wij het kwaad overwinnen door het goede
en licht brengen waar duisternis heerst.

Kom, heilige Geest, Geest van vrede,
vernieuw de wereld door uw liefde,
en maak ons tot instrumenten van uw vrede. Amen.